

Waterloo



© WBT - Didier Brunkart



© WBT - Bruno D'Alimonte

Op **18 juni 1815** vond in Waterloo een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis plaats: **Napoleon** werd er verslagen door de legers van Blücher en Wellington. Door in zijn hoofdkwartier in deze Brabantse gemeente zijn overwinningsrede neer te pennen – die hij de naam Waterloo meegaf – zette Wellington de plek voor altijd op de wereldkaart. Vandaag de dag ziet de plaats van het slagveld er nog net zo uit als 200 jaar geleden. Treed in de voetsporen van de mannen die geschiedenis hebben geschreven door een bezoek te brengen aan het **Wellington Museum**, het **Memorial van de Slag bij Waterloo 1815** en het **laatste hoofdkwartier van Napoleon**. Natuurlijk kan ook een beklimming van de **heuvel met de Leeuw** van Waterloo niet ontbreken. Dit imposante bronzen beeld staat op een hoogte van 40 meter. Volgens de legende is het beeld gemaakt uit de omgesmolten Franse kanonnen.

Waterloo staat ook voor ontspanning, plezier en het goede leven. Denk maar aan de golfbaan en de vele wandel- en fietspaden. Ook de shopaholics komen uitgebreid aan hun trekken, want Waterloo heeft maar liefst 700 winkels!

Op gastronomisch vlak kun je genieten van een heerlijke **suikertaart** of van een **Waterloobiertje** gebrouwen op de boerderij van Mont-Saint-Jean, waar in 1815 de gewonden werden verzorgd.



© WBT - Denis Erroyaux



© WBT - Jacops Papij Remy

Praktische informatie

Toeristische dienst van Waterloo
Chaussée de Bruxelles 218 • 1410 Waterloo
+32(0)2 352 09 10 • waterloo-tourisme.com

Openbaar vervoer

Station van Waterloo

Waar overnachten

Martin's Grand Hotel

Dit verfijnde 4-sterrenhotel bevindt zich op de voormalige site van de Nationale Suikerraffinaderij. Het sobere gebouw dateert uit de 19^e eeuw. In het restaurant kun je nog de gewelven uit 1836 bewonderen.

Chaussée de Tervueren 198 • 1410 Waterloo
martinshotels.com

Le Côté Vert

Deze luxe B&B met 5 korenaren bevindt zich in een mooie, comfortabele en warme villa, omgeven door een aangename tuin.

Chaussée de Bruxelles 200 G • 1410 Waterloo
cotevert.be

Dolce La Hulpe Hotel Brussels

Dit moderne, superieure 4-sterrenhotel ligt in Terhulpen, op 11 km van Waterloo. Het kijkt uit over het Zoniënwoud. De brede waaiers aan faciliteiten blijft de gasten verrassen. De kamers zijn voorzien van grote vensters, ideaal om het licht en de kleuren van het bos te bewonderen.

Chaussée de Bruxelles 135 • 1310 La Hulpe
dolcelahulpe.com

Ibis Brussels Waterloo

Dit hotel ligt in het centrum van Waterloo, op slechts 200 meter van het hoofdplein en op 2 km van het station. Het eigentijdse 3-sterrenhotel ligt ook dicht bij alle voorzieningen. Hier geniet je van alle diensten van een modern hotel tegen een voordelige prijs.

Boulevard H. Rolin 5 A • 1410 Waterloo
all.accor.com

La Bachée

La Bachée is een landelijke gîte met 3 korenaren, ingericht in de oude stallen van een Brabantse boerderij die dateert uit 1721. Deze typische gîte ligt op 10 km van het centrum, op het slagveld van Plancenoit en in de omgeving van de Leeuw van Waterloo.

Rue de la Bachée 72 • 1380 Lasne
bachee.be

Villa Tiffany

Deze B&B met 3 korenaren ligt in een exclusieve villa, op slechts 5 km van Waterloo. Het is een aanrader voor liefhebbers van rust en natuur. De ligging is uitzonderlijk, vlakbij het station van Braine l'Alleud, de historische site van Waterloo, het Kasteel van Terhulpen, de golfbanen en de prachtige dorpen in de omgeving.

Chemin Mamour 26 • 1420 Braine-l'Alleud
villatiffany.be



Activiteiten en bezienswaardigheden

1 Wellington Museum

Dit museum is gevestigd in een oude herberg die dienstdeed als hoofdkwartier voor de Hertog van Wellington. De hertog stond aan het hoofd van de Britse en geallieerde machten tijdens de slag van Waterloo in 1815. Het is ook hier dat hij zijn overwinningssrede neerpande, die hij de naam Waterloo meegaf. Dit museum beschrijft op didactische wijze de rol en de gevolgen van dit conflict voor alle betrokken naties.

Chaussée de Bruxelles 147 • 1410 Waterloo
museewellington.be

2 Boerderij Mont-Saint-Jean

In de boerderij Mont-Saint-Jean is tegenwoordig een micro-brouwerij en microdistilleerderij ondergebracht. Ontdek stap voor stap het brouwproces van het Waterlooobier voordat je het degusteert. Tijdens de veldslag van 1815 bracht de Hertog van Wellington in deze hoeve het hospitaal van de Engelsen onder. Je leert er alles over in het museum, dat in hetzelfde gebouw gevestigd is.

Chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo
fermedemontsaintjean.be

3 Shopping à volonté

Waterloo is een fantastische winkelbestemming! In deze stad vind je een grote variëteit aan mooie boetieks en allerhande winkels. Er is voor elk wat wils. Je vindt deze winkels zowel in het stadscentrum als in het shoppingcenter, een van de grootste uit de brede omgeving. Nog een bijkomende troef: in Waterloo zijn er heel wat gratis parkeerplaatsen!

visitwallonia.be/waterloo

4 Het Memoriaal van de Slag bij Waterloo 1815

De heuvel met de Leeuw in Braine-l'Alleud is hét symbool van de herdenking van de Slag bij Waterloo. De leeuw kwam er tussen 1823 en 1826. Hij markeert de plaats waar de Prins van Oranje gewond raakte. Na het beklimmen van 226 treden geniet je boven van een uitzonderlijk uitzicht op het slagveld! Aan de voet van de heuvel ligt het memoriaal. In dit belevingscentrum wordt de wereldberoemde slag van Waterloo tot leven gebracht door middel van een innoverende scenografie. Bezoek ook het Panorama, een gigantische 360°-muurschildering die de gevechten weergeeft. Het schilderij werd in 1912 gemaakt. Ook de boerderij van Hougoumont is het bezoeken waard.

Route du Lion 1815 • 1420 Braine-l'Alleud
waterloo1815.be



5 Fietsroute van het bier

Het eerste deel van deze fietsroute verbindt Braine-l'Alleud/Waterloo met Waver. Langs deze route gaan natuur en erfgoed hand in hand. Je passeert de heuvel met de Leeuw van Waterloo, de typische villa's in Brabantse stijl, het Zoniënwoud en het Solvaypark met het Kasteel van Terhulpen.

ravel.wallonie.be

7 Laatste hoofdkwartier van Napoleon

Het was in deze boerderij dat Napoleon zijn hoofdkwartier vestigde aan de vooravond van de Slag bij Waterloo. Tegenwoordig is er een museum dat voor iedereen toegankelijk is. Je herbeleeft er de laatste uren voor de cruciale slag, in het kielzog van de keizer en zijn officieren. Speelse en zintuiglijke activiteiten zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het leven van de soldaten, de spanning en de strategie van de keizer.

Chaussée de Bruxelles 66 • 1472 Vieux-Genappe
dernier-qg-napoleon.be

6 Fondation Folon

In de Kasteelboerderij, in het hart van het prachtige Solvaypark van Terhulpen presenteert de Stichting Folon het grafische werk van deze getalenteerde kunstenaar. Dankzij de originele en interactieve museografie, bedacht door Jean-Michel Folon zelf, geraak je volledig in de ban van de verschillende facetten van zijn werk en van zijn universum. Muziek, licht en optische effecten vermengen zich tot de meest exclusieve kunstuitingen van een van onze grootste Belgische artiesten.

Drève de la Ramée 6A • 1310 La Hulpe
fondationfolon.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/waterloo

