

België

Wallonië

© WBT - D. Samyn

Stavelot,
tussen natuur
en cultuur

#Patrimonium
#Natuur
#MetJeGezin



In Stavelot, een stad aan de Amblève, springt de Benedictijnenabdij direct in het oog. Deze site is door Wallonië geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed. Stavelot straalt met zijn stenen huizen en vakwerkhuzen, overblijfselen, steegjes en fontein en nog steeds de sfeer uit van een 18e-eeuwse stad. Maar het is ongetwijfeld op de Grote Markt dat de sporen van het verleden het best bewaard zijn. Het plein vormt met zijn kasseien een mooi 18e-eeuws architectonisch geheel. De rijke geschiedenis vind je ook terug in de drie musea in de abdij, dat van het Oude Prinsdom van Stavelot-Malmedy, dat van het racecircuit van Spa-Francorchamps en het museum Guillaume Appolinaire, uniek in de wereld. Stavelot is een zeer geanimeerde stad met tentoonstellingen, internationale muziek- en zangfestivals, verhalenvertellers en theater, maar ook met grote volksfeesten zoals de Laetare, een van de populairste carnavals van België. Tenslotte mogen we niet vergeten dat Stavelot omgeven is door weelderige natuur met meer dan 500 km wandel- en mountainbikeroutes. Stavelot blijft je verbazen...



ZOOM OP DE STAD

- Bevolking: > 7.000
- Provincie: Luik
- Postcode: 4970
- Oppervlakte: 85 km²
- Inwoner: Stavelotain(e)

De abdij van Stavelot en zijn musea

De Abdij van Stavelot is een Benedictijnenabdij uit de 7e eeuw. Ze is door Wallonië erkend als uitzonderlijk erfgoed. Terecht! De architectuur dateert namelijk uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Vandaag de dag zijn in dit gebouw de toeristische dienst en drie spannende musea ondergebracht. Het Historische museum van het Prinsdom van Stavelot-Malmedy stelt een historisch parcours voor van een onafhankelijke staat van de 7e eeuw tot nu. Het Museum van het racecircuit van Spa-Francorchamps is gewijd aan het mooiste F1-circuit ter wereld. Het Museum Guillaume Appolinaire vertelt dan weer over het verblijf van een van de belangrijkste Franse dichters uit het begin van de 20e eeuw. Maar dat is niet alles... Je kan ook een bezoek brengen aan de tijdelijke tentoonstelling, de archeologische overblijfselen, de winkel en waarom niet, de taverne.

walloniebelgietoerisme.be

Het historische centrum

In Stavelot zijn er nog heel wat restanten uit de 18e eeuw. De stad heeft dankzij zijn uitzonderlijke erfgoed ook de sfeer van weleer weten te behouden. Zo kan je bijvoorbeeld genieten van de majestueuze, volledig geplaveide Grote Markt, maar ook van vele stenen huizen en vakwerkhuisen. Je kan ook een kleine omweg maken om de overblijfselen, steegjes en fontein te ontdekken.

tourismestavelot.be



De wandeling van de passerelle

Deze 4 km lange wandeling brengt al meer dan 120 jaar toeristen in vervoering! In 1891 werd de voetgangersbrug van de Rotsen van Challes over de Amblève ingehuldigd. Men wilde hier toen al het toerisme in deze prachtige omgeving een duwtje in de rug geven. De site is sindsdien beschermd en geklasseerd. De wandeling – die nog niets veranderd is – is zeer in trek bij natuurliefhebbers.

citytrail.com

Favoriet

In de mooie, geweldige kelders van de Abdij van Stavelot wordt de prestigieuze geschiedenis van het 'mooiste autocircuit ter wereld' levendig voorgesteld. Een presentatie van uitzonderlijke voertuigen, originele videodocumenten en ongewone objecten toont de passie van de pioniers van weleer en de piloten van vandaag. Jong en niet zo jong kunnen tijdens een virtuele tour in de huid van een piloot kruipen en over het parcours scheuren.

walloniebelgietoerisme.be

Agenda

Le Laetare — maart

Tijdens dit carnaval, dat zeer gekend is in België, wordt er gedurende drie dagen flink gefeest met dans, vuurwerk en een stoet. De beroemde in het wit geklede *Blancs Moussis* zorgen voor de animatie.

walloniebelgietoerisme.be

De Maxime Monfort Classique wielervedstrijd — mei

Geniet van een fietstocht in en rond de regio van Stavelot. Deze wedstrijd staat op de officiële wielerkalender. Er zijn drie parcours: de langste route (ongeveer 150 kilometer) volgt de hellingen van Wanne, Stockeu, Haute Levée, Rosier en gaat naar Nadrin. De tussenroute (ongeveer 100 kilometer) doorkruist Wanne, de Haute Levée en de Rosier terwijl de kortste route (50 kilometer) toegankelijk is voor minder doorgewinterde fietsers. Voor gezinnen wordt er een speciale tocht van ongeveer 30 km georganiseerd over de Pre-RAVeL 44A en de RAVeL 45.

walloniebelgietoerisme.be

Une chanson peut en cacher une autre — oktober

Dit muziekfestival staat bekend om zijn gezelligheid. Je kan er kennismaken met Franstalige artiesten van alle generaties. Het festival staat in het teken van samenzijn. Iedereen krijgt er de kans om wat dichterbij onze cultuur te komen, wat toch wel belangrijk is voor de toekomst. Kortom, een festival vol overtuiging maar vooral vol goede muziek!

walloniebelgietoerisme.be

PROEVERIJTJES

L'êurèye

Dit gerecht wordt speciaal gemaakt tijdens de Laetare. Het werd lang geleden al gesmaakt door de monniken van de abdij. Het is recentelijk weer tot leven gewekt en is een traditionele schotel tijdens de carnavalsperiode. Met de vele groenten, aardappelen, gerookt spek en worst geeft dit gerecht kracht aan de carnavalisten!

couleurscuisine.blogspot.be

La Pré Messire

Dit honingbier is de ambassadeur van de stad Stavelot. Het wordt gebrouwen door brouwerij *Grain d'Orge*, is amberkleurig en heeft een fruitige en bloemige geur. Je zal ongetwijfeld genieten van de enigszins bittere en kruidige smaak.

bieresbelges.skynetblogs.be

De beignets van Stavelot

Deze zoete lekkernijen zijn kleine gefrituurde beignets met amandelen. Ze worden bestrooid met suiker en zo geserveerd.

BLIKVANGER!

Kan je het wapenschild van de stad vinden? saint Remacle, de oprichter van de abdij, staat er samen met een wolf op. De wolf zou meegewerkt hebben aan de bouw van de abdij.



De Tomme van Stavelot

Deze halfharde kaas wordt gemaakt van biologische rauwe koemelk. De korst wordt gewassen met peket, een jeneverbessenalcohol. Deze kaas is met zijn milde en romige smaak perfect aangewezen voor het afsluiten van een maaltijd.

fromageriedubairsou.be

Jacky Delvaux

Jacky Delvaux, een beroemde inwoner van Stavelot, staat bekend om zijn talrijke deelnames aan autoraces. Hij deelt zijn passie met zijn dochter, die af en toe als copiloot fungeert.

IN DE OMGEVING

De omgeving van Stavelot biedt je ook mooie verrassingen! Langs bewegwijzerde wandelingen of op de RAVeL ontdek je de watervallen van Coo, prachtige vergezichten en een opmerkelijke landelijke habitat. Je voelt je hier meteen thuis.



Het pretpark Plopsa Coo

Ontdek in hartje Ardennen een ideale mix van natuur, avontuur en plezier. In dit attractiepark ontmoet je heel wat TV-helden, zoals Wickie de Viking of Maya en kan je met volle teugen genieten van meer dan 20 attracties. Je kan er ook de spectaculaire watervallen bewonderen. Vergeet ook zeker niet de stoeltjeslift te nemen. Van boven heb je een prachtig uitzicht op de site en op de vallei.

walloniebelgietoerisme.be



Kasteel Reinhardstein

Het kasteel Reinhardstein werd in 1354 gebouwd door Renaud de Waimes. Het was de thuisbasis van veel families. Het werd na de Franse Revolutie volledig vernield en in 1969 heropgebouwd. Het is nu omgetoverd tot een museum. Ontdek de wapenrustingen, wapen- en hellebaardcollecties, wandtapijten en het meubilair van toen.

walloniebelgietoerisme.be

RAVeL en Pre-RAVeL

Naast honderden kilometers wandelen in en rond de stad kan je ook genieten van de twee RAVeLs die in Stavelot passeren. Op de eerste, Lijn 45, kan je 22 km fietsen over een geasfalteerde weg. De tweede, de pre-RAVeL van Lijn 44, is goed voor een tocht van 12 km over een grindpad. Langs deze twee RAVeLs zijn er heel wat logementen met label 'Fiets Welkom'.

ravel.wallonie.be



WIST JE DAT?

Oorspronkelijk is de *Blanc-Moussi* een geïmproviseerde vermomming, bestaande uit een laken en een witte kussensloop. Men zette ook een masker op met een wortel op de neus. In Stavelot kreeg deze outfit al snel een heel andere betekenis. Met deze vermomming begon met de monniken uit de 15e eeuw te parodiëren. Zij kregen immers na een periode van te veel laksheid een verbod om nog carnaval te vieren.

Fotohoekje

Stavelot ligt in een adembenemend mooi landschap. Een ideale plek om te fotograferen: enerzijds is er de groene omgeving met zijn vijvers en wandelpaden, anderzijds het erfgoed en de rijke cultuur. Op deze plekken kan je mooie foto's maken:

De abdij



© WBT - D. Smeyn

Op de loopbrug van de Rotsen van Challes



© WBT - D. Smeyn

Een *Blanc-Moussi* tijdens het carnaval



© WBT - J.L. Piémont

SHOPPING



© WBT - D. Smeyn

De winkel van de Musea van de Abdij

Verlaat de stad Stavelot met een leuk souvenir uit een van de musea: streekproducten, specialiteiten, boeken en stripverhalen...

abbayedestavelot.be

L'Epicurieux

De kruidenier met de merkwaardige naam *L'Epicurieux* heeft heel wat te bieden... Deze fijne kruidenierswinkel wil er alles aan doen om mensen te laten reizen en dingen te laten ontdekken. Er wordt bijvoorbeeld wekelijks een nieuwe degustatiekaart samengesteld. Alle producten die je proeft zijn hier ook te koop.

lepicurieux.be

Beenhouwerij Curnel

Deze slagerij-charcuterie heeft een rijke geschiedenis. Al drie generaties lang geeft de familie het beste van zichzelf. Ze deelt haar passie voor Ardense specialiteiten met haar klanten. Sébastien, de huidige verantwoordelijke, is al dikwijls in de prijzen gevallen. Hij creëert ook telkens nieuwe specialiteiten om de liefhebbers van vlees in vervoering te brengen.

boucheriecurnel.com

IETS ETEN



Le Val d'Amblève

Het *Romantik Hotel Le Val d'Amblève* verwelkomt je in het elegante restaurant met uitzicht op de tuin. In de zomer kan je lekker eten op het schaduwrijke terras. De gerechten van deze Franse keuken zijn licht en seizoensgebonden. Alles wordt bereid met verse en waar mogelijk streekgebonden producten.

levaldambleve.be

Auberge Saint-Remacle

Dit restaurant, gelegen in het centrum van de stad, serveert smakelijke en seizoensgebonden gerechten. Vlakbij het vuur of op het verwarmde terras kan je genieten van regionale gerechten, dit alles in een pas gerenoveerd kader. Het prachtig uitzicht op de abdij van Stavelot krijg je er gratis bovenop!

stavelot-auberge.be

Le Loup Gourmand

De wolf, het symbool van de stad, is overal aanwezig in Stavelot. Zelfs in restaurants! Dit charmante adres verwelkomt je in een eigentijdse omgeving waar harmonie en charme overheersen. Er is een ruime keuze aan specialiteiten en vleeswaren, vis, mosselen en couscous!

 leloupgourmand

BLIJVEN SLAPEN



Ô Mal-Aimé

Honderd jaar geleden verwelkomde Stavelot de grote dichter Guillaume Apollinaire, vooral bekend van *La Chanson du Mal-aimé*. Het pension waar hij toen verbleef, is nu een kleurrijk en warm hotel, met een onmiskenbaar cachet. In het restaurant worden er heerlijke en originele gerechten geserveerd.

omalime.be

Château Borzeux

Dit mooie kasteel uit 1890 is omgebouwd tot een grote gîte met een prachtig uitzicht op de stad Stavelot. Het warme, stijlvolle, elegante kasteel ligt in een groene omgeving. Er is een volledig uitgeruste keuken en er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals tafeltennis.

chateau-borzeux.be

Villa Stavelot

Ontdek deze prachtige, charmante villa met uitzicht op de vallei van de Amblève. Dit huis, dat midden in de natuur ligt, heeft alle comfort en is groot genoeg om heel de familie te verwelkomen. Het is een ideale plek voor rustzoekers en wandelaars.

weekendhotel.nl

IETS DRINKEN



Café du Parc

Het café ligt recht tegenover de abdij en organiseert geregeld thema-avonden waarbij soms muzikanten of DJ's van de partij zijn. Bij mooi weer kan je op het terras genieten van het uitzicht op de abdij.

 CafeDuParc

Café Ardennais

Ga zeker eens verpozen in dit authentieke café dat een warme sfeer en *couleur locale* uitstraalt! Gelegen aan de rand van Stavelot is het een populaire stop voor wandelaars en fietsers.

 Cafe-Ardennais

Museacafé

Geniet van het aangename kader van dit prachtig gerestaureerde café in de abdij van Stavelot. Je kan er terecht voor een lokaal gemaakt drankje nadat je de musea van de abdij hebt bezocht. Voor wie ook honger heeft, is er een bord met streekproducten.

abbayedestavelot.be

Toeristische Dienst van Stavelot

Place Saint-Remacle 32

4970 Stavelot

+32 (0)80 86 27 06

info@tourismestavelot.be

tourisme.stavelot.be



© WBT - S. Wittenbol

OP EEN PAAR KILOMETER

Aarlen 98 km

Amsterdam 284 km

Antwerpen 175 km

Bastenaken 61 km

Bergen 184 km

Brussel 153 km

Charleroi 151 km

Gent 211 km

Londen 522 km

Luik 61 km

Luxemburg 116 km

Maastricht 69 km

Metz 201 km

Namen 98 km

Parijs 384 km

Reims 237 km

Rijssel 241 km

Sedan 137 km

ZUSTERSTEDEN

Solignac (Frankrijk)

TOEGANG EN VERVOER

• Auto

Van Brussel via de E40 en de E42

Van Luik en Namen via de E42

• Trein

Station van Trois-Ponts (7 km)

Station van Coö (5 km)

• Vliegtuig

Luchthaven Luik (70 km)

Luchthaven Brussel (149 km)

Luchthaven Brussels South Charleroi (145 km)

• Bus

Lijn 745 - Trois-Ponts/Stavelot

Lijn 294 - Trois-Ponts/Stavelot

infotec.be

• Taxi

TJ Services

+32 (0)479 22 38 00

taxi-stavelot.be

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.

Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen

Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief.

Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvrijwillige wijzigingen of latere wijzigingen.