

België

Wallonië



Namen,
de hartendief
en haar citadel

#Shopping
#LangsHetWater
#AlsKoppel

‘Mierennest van Europa’

– Napoleon



Namen, kind van de stroom, is een ongelooflijk charmante stad. Het centrum ligt bezaaid met winkelwandelstraatjes, ideaal om te kuieren langs boetiekjes of langs het water. Het zijn vooral de oude wijken die een onuitwisbare stempel drukken op deze stad. Er zijn heel wat architecturale pareltjes zoals het theater, het belfort en het archeologisch museum, zonder hierbij de vele kerken te vergeten zoals de majestueuze kathedraal van *Saint-Aubain*, de kerken Saint-Loup en Saint-Jean-Baptiste. En laat ons vooral de beroemde citadel niet vergeten, een van de grootste forten van Europa. Ze waakt over de hoofdstad van Wallonië en kijkt uit over het historische centrum, *le Grognon*. Namen blijft je verbazen...



ZOOM OP DE STAD

- Bevolking: > 110.600
- Provincie: Namen
- Postcode: 5000
- Oppervlakte: 175,69 km²
- Inwoner: Namurois(e)

De Citadel

De Citadel, de oude residentie van de Graven van Namen, draagt de sporen van een rijk verleden. Het is als het ware een open boek over de evolutie van de oorlog. De Citadel maakt deel uit van het Waalse erfgoed en torent hoog boven de stad uit. Onder de citadel kan je de loopgraven bezoeken en het bezoekerscentrum Terra Nova. Van boven heb je een onvergetelijk uitzicht over de stad. Het is er ook heerlijk kuieren in de tuinen. Kortom, een perfecte plek voor een fijne wandeling! Voor de liefhebbers is er een klein treintje dat je rondtoert door de stad.

walloniebelgietoerisme.be

De oude wijken

Het oude Namen is als een dorp in de stad. Er heerst een eigen sfeertje en er valt heel wat te ontdekken. Wie hier flaneert, zet een stap in de geschiedenis. In de charmante straatjes - stuk voor stuk autovrij - komt de architecturale rijkdom van het belfort en de Kathedraal van *Saint-Aubain* extra tot zijn recht. Wandel hier rustig rond en geniet af en toe van een welverdiende pauze bij een lekker drankje. Loop zeker ook eens een van de boetieks binnen.

walloniebelgietoerisme.be



Het Museum Rops

Midden in het oude Namen, waar kunstenaar Félicien Rops heeft gewoond, vind je het museum dat volledig aan zijn oeuvre is gewijd. Je ontdekt hier zijn levensloop en zijn connecties. Maar je kan ook zijn werken zoals het beroemde *Pornokrates* - ook wel *Vrouw met het zwijn* genoemd - bewonderen.

walloniebelgietoerisme.be

Favoriet

Ontdek Namen op een originele manier en ga aan boord van een gloednieuwe *pousse-pousse* voor een begeleide rondrit in het hart van de Waalse hoofdstad. De Toeristische Dienst stelt twee rondritten voor.

walloniebelgietoerisme.be

Agenda

Namur en Mai, festival met circusartiesten en kermisattracties — mei

Elk jaar tijdens het hemelvaartweekend is het centrum van Namen gereserveerd voor circusartiesten en kermisattracties. Gratis en betalende voorstellingen, cabaret, concerten, vintagemarkt, legendes, feeëriekke versieringen... Het festival - omgeven door een zweem van verwondering en humor - gaat door in het hart van de voetgangerswijk.

namurenmai.org

Waalse Feesten — 3^e weekend van september

De Waalse Feesten zijn ontstaan in 1923. Tijdens deze festiviteiten worden de gebeurtenissen van september 1830 herdacht. En natuurlijk dragen ze ook bij aan de bewustwording van de Waalse identiteit. Gedurende 5 dagen zakken er zo'n 250 000 mensen af naar Namen. Veel cafés verhuizen hun toog naar de straat en talrijke activiteiten volgen elkaar razendsnel op: concerten, volksdansen en de beruchte wedstrijd van de Gouden Stelt.

fetesdewallonie.be

FIFF, Festival International du Film Francophone — eind september - begin oktober

Met meer dan honderd Franstalige films die gedurende een week getoond worden, is dit een niet te missen festival. Je kan avant-premières bijwonen maar je kan ook stemmen op je lievelingsfilm. Het FIFF is een internationale wedstrijd met een professionele jury en bekende acteurs.

walloniebelgietoerisme.be

PROEVERIJTJES

Les Petits-Gris

De slak is niet alleen de bijnaam voor de bewoners van Namen (ze worden zelf als even traag beschouwd) maar het is tevens een culinaire specialiteit uit de streek. Op de velden in de buurt (in Warnant en in Fernelmont) worden de *Petits-Gris* gekweekt die je later verwerkt ziet in heerlijke gerechten in de restaurants uit de buurt... Kenners zullen ervoor in zwijm vallen!



Le Biétrumé

Deze typische gesuikerde specialiteit uit Namen duikt voor het eerst op in 1954. Deze zachte karamel, die niet aan de tanden kleeft, is gemaakt op basis van gekookte slagroom en gegrilde nootjes. Ze zijn afgewerkt in 2 heerlijke smaken van chocolade en boter. En ze smelten zo in je mond!

Het Houppe- en Philomènebier

In de directe omgeving van Namen produceren twee jonge brouwers bieren die een omweg waard zijn. Het Houppiebier, afkomstig van de brouwerij van Echasse zal je bekoren omwille van zijn fijne en evenwichtige bittere smaak. Het Philomènebier daarentegen wordt gebrouwen in de *Brasserie du Clocher*. Een beheerste bitterheid, afgewerkt met rijke moutsmak typeren dit bier.

BLIKVANGER!

Men zegt dat de inwoners van Namen traag zijn... D'Joseph en Francwès zijn hiervan de stille getuigen. Ze leven in de stad terwijl ze hun slakken in het oog houden. Kan je ze vinden?



De aardbei van Wépion

De aardbei van Wépion is gerenommeerd. Het kweken van aardbeien zit hier namelijk in de genen. Een traditie die zich tot op de dag van vandaag heeft kunnen verzetten. Hun uitzonderlijk goede smaak wordt niet alleen bepaald door de volle grond maar ook door de speciale, lokale variëteit. Wil je er meer over weten? Bezoek dan zeker het aardbeienmuseum in Wépion.

VIP-HOEKJE

Benoît Poelvoorde

Deze acteur en komiek uit Namen hoeft niet meer voorgesteld te worden. De atypische film *C'est arrivé près de chez vous*, markeert het begin van zijn carrière. Later schakelde hij over naar verschillende genres zoals komedie en drama (*Podium, Entre ses mains, Coco avant Chanel, Rien à déclarer...*). Benoît Poelvoorde woont nog steeds in de streek rond Namen. Met een beetje geluk kruis je hem gewoon in een van de straten van de Waalse hoofdstad.

Cécile de France

Deze vrouw, gepassioneerd door theater en internationaal geroemd, is geboren in Namen. Sinds haar rol in *L'Auberge espagnole* zit haar carrière in een stroomversnelling. Je komt haar tegenwoordig geregeld tegen op het scherm, meestal in Franstalige films, maar toch ook af en toe in Amerikaanse producties.

IN DE OMGEVING

De streek rond Namen is rijk en gevarieerd. Er zijn enkele echte pareltjes, een ommetje meer dan waard. Na een half uurtje rijden, bereik je Yvoir. Hier moet je zeker de *Brasserie du Bocq* bezoeken, de plek bij uitstek om verschillende speciale bieren te ontdekken. De charme van steden zoals Dinant en Rochefort moeten zeker mee op je verlanglijstje staan, evenals het kasteel van Vêves (Celles) en de tuinen van Annevoie.



La Capitainerie

La Capitainerie is een hip concept op de Maas! De plek bij uitstek om activiteiten uit te voeren zoals Stand up Paddle of nog Stand up Polo. La Capitainerie programmeert activiteiten op het water, verhuur van boten zonder vaarbewijs, een vlottend terras en zoveel meer. Kortom, alles om onvergetelijke momenten te beleven.

lacapitainerie.be

RAVeL – Met de fiets langs de Maas

Gelegen op de kruising tussen 2 RAVeLs, is de regio rond Namen een must voor fietsliefhebbers! De RAVeL van Namen naar Dinant volgt de oevers van de kronkelende Maas. Een bijzonder landschap dat je niet zal teleurstellen!

ravel.wallonie.be

Brasserie du Bocq

Deze traditionele Belgische en familiale brouwerij, gelegen in Purnode (Yvoir), organiseert geleide bezoeken met degustatie. Hier ontdek je het productieproces van speciale bieren. De brouwerij is trouw gebleven aan het traditionele procedé van hoge gisting en produceert een brede waaier aan witte, blonde, amberkleurige, bruine en gearomatiseerde bieren.

walloniebelgietoerisme.be





WIST JE DAT?

De friet zou ontstaan zijn in Namen! Hoezo? Deze stad was in de 18e eeuw verzot op gefrituurde witte vis, gevangen in de Maas. Tijdens een zware winter was de rivier bevroren waardoor er niet kon gevist worden. Met de moed der wanhoop fritterden ze dan maar stukjes aardappel, gesneden in de vorm van een vis. Ze waren niet dom, die inwoners van Namen!

Fotohoekje

Je hoeft niet ver te lopen om een idyllisch plekje te vinden in het centrum van Namen. In dit uitzonderlijke kader zullen al je foto's lukken. Neem nu:

Het oude centrum van Namen



Langs de kaaien



Hoog boven bij de Citadel



SHOPPING

L'Empreinte Belge

Deze conceptstore heeft alleen maar 100% Belgische producten. De winkel is verdeeld in 2 delen. In het eerste deel vind je afgewerkte producten, gaande van verfijnde kazen tot juwelen van ontwerpers. In het andere deel bevindt zich een restaurant waar je kan genieten van lokale gerechten.

lempreintebelge.wixsite.com

La Cave de Wallonie - Côté terroir

Deze verfijnde kruidenierswinkel verkoopt verschillende streekgebonden producten. Een adres dat gekend is voor zijn hoge kwaliteitseisen en strenge selectie van hartige en zoete producten. Zowel de gulzigaard als de fijnproever vindt hier zijn gading!

Café Delahaut

Hier kan je de oorsprong en de bereiding van koffie Delahaut volgen tijdens een 30 minuten durende rondleiding. Sinds 1864 zijn uitmuntendheid en verfijning de waarden die van deze koffie een handelsmerk maken. In hun winkel vind je 21 verschillende soorten koffie, maar ook theeën, confituur en andere verrassingen.

walloniebelgietoerisme.be



IETS ETEN



L'Espèglerie

Dit gastronomische huis verenigt met brio klasse en comfort. Op het menu vind je de beste marktproducten, zowel origineel als voortreffelijk. Het kader is authentiek met een hedendaagse en elegante toets.

tanneurs.com

L'IPassetemps

L'IPassetemps is een brasserie-restaurant in de oude graanhallen van Namen, aan de voet van de Citadel langs de Samber. Je kan er genieten van heerlijke, in huis bereide streekgerechten.

walloniebelgietoerisme.be

Le Cat's Corner

Zout op de frieten? Dat is te klassiek voor *Le Cat's*! Hier serveren ze frieten bestrooid met paprika of oosterse kruiden. Hier durven ze culinaire tradities mengen. Verwacht je gerust aan een Turks brood met een lokaal sausje. The place-to-be voor studenten onder de middag.

cityplug.be

BLIJVEN SLAPEN



L'Hôtel des Tanneurs

Dit gezellige 4-sterrenhotel is gelegen in een historisch gebouwencomplex in hart van de stad. Deze unieke en gezellige plek telt elf huisjes uit de 16e eeuw. Je kan hier ook heerlijk dineren in een van de 2 restaurants, waaronder *L'Espèglerie*.

walloniebelgietoerisme.be

Gîtes du Vieux Namur

Deze moderne gîte is voorzien van alle comfort. Je bent er meer dan welkom voor een of meerdere nachten. Dankzij haar centrale ligging in het oude Namen, niet ver van de Citadel, word je onmiddellijk ondergedompeld in het levendige stadsgebeuren!

walloniebelgietoerisme.be

Jeugdherberg Félicien Rops

De jeugdherberg van Namen heet je van harte welkom in het oude atelier van schilder Félicien Rops, op slechts 15 minuutjes stappen van de Citadel. Deze oude villa, gelegen aan het water, is perfect uitgerust. Een must voor studenten en jongeren die Namen willen bezoeken.

lesaubergesdejeunesse.be

IETS DRINKEN



Le Bouffon du Roi

Vlakbij de universiteit van Namen, vindt je de *Bouffon du Roi*. Je kan hier in alle rust genieten van een van de vele speciale bieren of van een knabbeltje. Zin in een gezelschapsspelletje? Keuze te over!

walloniebelgietoerisme.be

Le Chapitre

Dit is nu eens een adres dat geliefd is bij alle bierliefhebbers! Deze oude estaminet ademt de sfeer van weleer uit en biedt een zeer uitgebreide waaier van bieren aan. De kathedraal van *Saint-Aubain* ligt op een steenworp.

 [Le-Chapitre-Namur](https://www.facebook.com/Le-Chapitre-Namur)

Le Ratin-Tot

Ontdek het oudste café van Namen en geniet van de eigen sfeer die hier heerst! Weet dat Félicien Rops en Charles Baudelaire hier samen zeer bewogen avonden hebben doorgebracht...

 [RatinTot](https://www.facebook.com/RatinTot)

Huis voor Toerisme van de Maasvallei

Namen - Dinant

Antenne Namen

Place de la Station

5000 Namen

+32 (0)81 24 64 49

info@paysdenamur.be

paysdenamur.be



OP EEN PAAR KILOMETER

Aarlen 130 km

Amsterdam 264 km

Antwerpen 107 km

Bastenaken 89 km

Bergen 76 km

Brussel 71 km

Charleroi 39 km

Gent 130 km

Londen 425 km

Luik 66 km

Luxemburg 155 km

Maastricht 96 km

Metz 216 km

Parijs 317 km

Reims 185 km

Rijsel 147 km

Sedan 125 km

ZUSTERSTEDEN

Ouagadougou

(Burkina Faso)

Quebec (Canada)

Masina (Congo)

Kline (Kosovo)

Dakar (Senegal)

M'Boro (Senegal)

TOEGANG EN VERVOER

• Auto

Vanuit Brussel via de E411

Vanuit Luik via de E42

• Trein

Station van Namen

• Vliegtuig

Luchthaven Luik (55 km)

Luchthaven Brussel (67 km)

Luchthaven Brussels South Charleroi (32 km)

• Taxi

Taxi à Namur

Chemin des vignobles 4

5000 Namen

+32 (0)477 27 27 14

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.

Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen. Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief. Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.