

België Wallonië

© WBT - D. Samyn

Hoei,
de stad
die bol staat
van geschiedenis
en traditie

**'Liever sterven in volle
overgave dan beroofd te
worden van je vrijheid'**

– Motto van de stad Hoi

**#Erfgoed
#Wandelen
#MetJeGezin**



© WBT - D. Smyn

Tussen Namen en Luik ligt Hoi, een duizend jaar oude stad met een uitzonderlijk architecturaal patrimonium. Flaneer door de historische wijk van het oude Hoi en geniet van duizend-en-een wonderen zoals de Grote Markt, het stadhuis, de *Place Verte*, de Collegiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw en haar schatkamer, het gemeentelijke museum... Bezoek tijdens het hoogseizoen het fort en zijn gedenksteen, gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en geniet er van het uitzonderlijke uitzicht op de stad. Ontspanning troef in het recreatiepark van *Mont Mosan* of tijdens een boottochtje op de Maas. Dankzij de RAVeL 1 en de 100 km fiets- en wandelpaden komen ook natuurliefhebbers aan hun trekken. Tijdens de zomermaanden zijn er enkele gerenommeerde evenementen, zoals het feest van 15 augustus en het Kunstenfestival. Hoi blijft je verbazen...



ZOOM OP DE STAD

- Bevolking: > 21.000
- Provincie: Luik
- Postcode: 4500
- Oppervlakte: 47,7 km²
- Inwoner: Hutois(e)

De Collegiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw en Domitianus en haar schatkamer

Deze schitterende Collegiale kerk in gotische stijl neemt een imposante plaats in het stadscentrum in. De kerk werd gebouwd tussen 1311 en 1536. Ze beschikt over een bijzonder roosvenster, *Li Rondia* in het Waals, waarvan enkele glasramen, die beschadigd werden tijdens de oorlog, dateren uit de jaren '70. De Collegiale kerk is tevens beroemd omwille van haar schatkamer, bestaande uit een viertal schrijnen uit de 12e en 13e eeuw.

walloniebelgietoerisme.be



Het Fort van Hoi

Deze prestigieuze site, gebouwd tussen 1818 en 1823 op de overblijfselen van een oud kasteel, is een bezoek meer dan waard. Vandaag wordt deze site voornamelijk bezocht omwille van het Verzetsmuseum en de concentratiekampen. Het fort deed effectief dienst als concentratiekamp van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog.

pays-de-huy.be



Wandeling door het middeleeuwse stadsdeel

De toeristische dienst werkte een wandelparcours uit om het rijke architecturale patrimonium uit de middeleeuwen te ontdekken. Je stapt iets meer dan 2 km langs geplaveide straatjes doorheen het oude Hoi.

cirkwi.com

Favoriet

Ontdek Hoi op een originele en ludieke manier met de *City Games*, geïnspireerd op de gekende videospelletjes. Je ontvangt een smartphone waarmee je in groep door de stad wandelt. De groepen nemen het tegen elkaar op. Ze moeten ludieke opdrachten uitvoeren op verschillende plaatsen in de stad.

ichallenge.be

Agenda

Kersenfeest – eerste weekend van juli

Tihange is gekend voor zijn groenten- en fruitteelt. Deze stad organiseert het eerste weekend van juli een groot Kersenfeest. Proef van de heerlijke kersentaart en geniet met de hele familie van de talrijke festiviteiten. Op het programma staan concerten, een grote brocantemarkt, animatie...

walloniebelgietoerisme.be

Kunstenfestival van Hoi – augustus

Elk jaar in augustus vindt er in Hoi een eclectisch muziekfestival plaats. Je maakt er een reis door de wereld: van Lapland tot Mongolië, van Ierland tot Tunesië, liefst nog met een tussenstop in Bulgarije. Je ontmoet er bijzondere artiesten en leert er dankzij vernieuwende muziek andere culturen kennen.

walloniebelgietoerisme.be

Halloween Detective party - eind oktober

Bezoek het Fort van Hoi tijdens het griezeligste weekend van het jaar! Tussen 19 u. en middernacht ga je in deze historische site op onderzoek uit. Je ontmoet er duistere figuren en elke aanwijzing die je vindt, brengt je dichterbij de oplossing van het mysterie! Wedden dat je een uitstekende detective wordt?

PROEVERIJTJES

Saint-Mengoldbier

Het Saint-Mengoldbier is een donker bier en het bier van de stad Hoi. Een gepassioneerde bewoner ging op zoek naar een artisaan en lokaal bier. Vandaag brengt dit bier van hoge gisting alle bewoners in vervoering. Het heeft een relatief zachte smaak, een sterk aromatische geur en een relatief hoog alcoholgehalte.

Witte wijn van de Clos des Prébendiers

Wist je dat er in Wallonië ook wijn geproduceerd wordt? De witte wijn van de *Clos des Prébendiers*, een mengeling van drie druivensoorten, is hier een uitstekend voorbeeld van. Breng een bezoek aan de wijngaard en leer alles over het onderhoud van een wijngaard, de finesses van de wijnpluk en de bereiding van heerlijke wijnen.

walloniebelgietoerisme.be



Vleesballetjes met Saint-Mengoldbier

Aangezien Hoi in de provincie Luik ligt, is het logisch dat vleesballetjes deel uitmaken van de streekgastronomie. Hier worden ze bereid met het lokale Saint-Mengoldbier. Een must voor fijnproevers!

BLIKVANGER!

Ga op zoek naar de tweekoppige arend die neerkijkt op 5 sleutelfiguren uit Hoi en waar waterfontein-tjes onderdeel van zijn. Dit geheel wordt aanzien als een van de 4 bezienswaardigheden uit Hoi.



La Terre de Huy en le Caillou de Meuse

Bij Chocolaterie *Taratata Caramel et Chocolat* vind je uitiem vakmanschap terug. De pralines combineren verschillende geuren en smaken. De eerste praline *La Terre de Huy* is een combinatie van zwarte chocolade met druivendraf uit de lokale wijngaard Clos Bois Marie. In de tweede praline, de *Caillou de Meuse*, wordt melkchocolade gemengd met Saint-Mengoldbier.

walloniebelgiquetourisme.be

Frédéric François

Wie heeft er nog nooit gehoord van deze songwriter en zanger, die menig vrouwenhart sneller doet kloppen? Deze Frans-Italiaanse zanger-songwriter zingt liefdesliedjes op zijn Italiaans. Zijn repertoire is tot ver buiten de landsgrenzen gekend. Hij woont in Wanze, niet ver van Hoi.

Alain Coumont

Alain Coumont, geboren in Hoi, is een Belgische kok en restauranthouder. Misschien zegt zijn naam je op het eerste zicht niets. De keten die hij heeft opgericht, klinkt als muziek in de oren. Alain is effectief de stichter van de beroemde bakkerijen en eetgelegenheden *Le Pain Quotidien*.

IN DE OMGEVING

De streek van Hoi is zeker een omweg waard. Je ontdekt haar rijke natuurlijke en bouwkundige erfgoed via de vele mogelijke wandelingen.

Kasteel van Modave

Dit schitterende kasteel uit de 17e eeuw werd gebouwd op een rotsachtige flank. De twintig zalen die te bezoeken zijn, zijn stuk voor stuk rijkelijk versierd en gemeubeld. Je kan er opmerkelijke plafonds, Brusselse tapijten of meubilair uit de 18e en 19de eeuw bewonderen.

walloniebelgietoerisme.be



RAVeL - Lijn 126

Dit parkoers laat je toe om met de fiets - of zelfs te voet - het uitzonderlijke patrimonium van deze dorpjes van de Condroz te ontdekken. Deze RAVeL doorkruist ook het stadscentrum. Je kan zo een deel van de stad ontdekken. Het kan best een sportief tochtje worden met flink wat klimmetjes en afdalingen.

ravel.wallonie.be



Hexapoda

Het insectarium Jean Leclercq van Waremme is de enige plek in Wallonië waar je een wetenschappelijke en tegelijkertijd ludieke reis door het insectenrijk kan maken. Er zijn een vijftigtal didactische modules die je alles leren over de belangrijkste kenmerken van de zespotigen. Je ziet er duizenden levende insecten, honderden opgezette exemplaren en heel wat beeldmateriaal. Een plek die jong en oud weet te boeien!

hexapoda.ulg.ac.be



WIST JE DAT?

Iedereen kent het beroemde spel 'Blindemannetje', in het Frans *Collin-Maillard*. De 'jager' moet zijn speelkameraden terugvinden en identificeren terwijl hij zelf geblinddoekt is. Maar wist je ook dat de Franse naam van dit spel zijn oorsprong vindt in Hoei, in de 10e eeuw? De legende wil dat de strijder Colin Maillard uit Hoei beide ogen verloor in een strijd tegen de graaf van Leuven, maar toch bleef vechten door op puur geluk wild om zich heen te slaan.

Fotohoekje

Deze middeleeuwse stad leent zich perfect voor enkele mooie fotomomenten. Draai de tijd terug en vergeet je fototoestel niet. Klaar voor wat fijne herinneringen?

Aan het standbeeld van de krantenlezer



Het panorama van aan het fort



Aan de klokkentoren van het Minderbroederklooster



SHOPPING



Arti-cuir

De eigenaar van deze winkel is gepassioneerd door leder. Hij bewerkt dit materiaal dan ook al meer dan 30 jaar. Hij beheerst perfect de oude technieken waardoor hij zowel gebruiks- als decoratieve voorwerpen kan ontwerpen. Dat alles op vraag en op maat van de klant. Je vindt in zijn winkel sowieso riemen, tassen, hoezen, accessoires voor het haar en nog zoveel meer.

arti-cuir.com

Couture S

Naast wat fijne accessoires voor kleding en borduurwerk, kan je in deze naaiwinkel ook heel wat modeaccessoires vinden: kousen, sjaals, tassen, hoeden,... je wordt hier zeer goed ontvangen en met de glimlach geadviseerd! De kleurrijke vitrine is van ver in de straat te bespeuren.

couture-s.be

Esprit des Lumières

Deze mooie winkel is gespecialiseerd in lampenkappen in alle soorten en gewichten, van de meest simpele tot de meest gesofistikeerde of origineelste! Je kan hier ook terecht voor verlichting en decoratie. Er wordt ook op maat gewerkt. Ga er dus gerust eens langs.

espritdeslumieres.be

IETS ETEN



Les Caves Gourmandes

Dit restaurant ontvangt sinds 2006 zijn klanten in oude bakstenen kelders. De sfeer is er hartelijk en ontspannen. De chef stelt een Franse seizoensgebonden keuken voor. Zowel de gerechten als de wijn ademen een werelds sfeertje uit.

lescavesgourmandes.be

Pile & Face

De liefhebbers van pannenkoeken zijn hier aan het juiste adres! Deze Bretoense crêperie voldoet perfect aan je zoete of zoute smaken. De inrichting is rustgevend en harmonieus. In de zomer kan je er genieten van een klein terrasje.

 [Crêperie-pile-et-fac](https://www.facebook.com/Crêperie-pile-et-face)

La Tour Colombes

La Tour Colombes bevindt zich in een schitterend, mooi gerenoveerd gebouw met toren in het centrum van Hoi. De inrichting is verzorgd. Let vooral op de zichtbare steunpilaren en de warme kleuren. Hier kan je heerlijk genieten van de Franse en regionale keuken!

latourcolombes.be

BLIJVEN SLAPEN



Hôtel du château d'Ahin

In *Hôtel du Château d'Ahin* kan je wegdromen in een van de zes romantische kamers. Het hotel is gevestigd in een oud, volledig gerenoveerd gebouw. Elke kamer, of deze nu uitkijkt op de oude gerenoveerde boerderij of op de kasteeltuin is met veel smaak en een hedendaagse touch ingericht.

walloniebelgietoerisme.nl

Le Pré de Caroline

Deze Bed & Breakfast in Hoi is landelijk en groen gelegen. De kamers zijn sober en kleurrijk gedecoreerd zonder afbreuk te doen aan het landelijke karakter van het huis. *Le Pré de Caroline* is niet ver verwijderd van de RAVeL en van de vallei van de Solières. Hier kunnen mountainbikers hun hart ophalen.

walloniebelgietoerisme.be

Le Temps Passe

Deze charmante gastenkamers vind je in het hart van het historische centrum van Hoi, in een oude meesterwoning. De kamers zijn thematisch ingericht met warme kleuren en stralen een ontspannen sfeer uit. Ideale locatie om tijd te nemen voor jezelf en je geliefden.

letempspasse.be

IETS DRINKEN



Le Bolus

Deze plaatselijke bistro is een perfect adres om na een zware werkdag te bekomen bij een lekker glas in een gemoedelijke en aangename sfeer. Je zal gecharmeerd zijn door de vriendelijkheid van het personeel en door de aangeboden gerechten. Je kan hier plaatselijke gerechten proeven of een biertje degusteren, zoals de Saint-Mengold.

walloniebelgietoerisme.be

Contre vent & marées

Dompel jezelf onder in deze bar waar zowel de inrichting als de cocktails exotisch zijn! Op de kaart staan heel wat alcoholische en niet alcoholische dranken. Let er wel op dat er geen toegang wordt verleend aan jongeren onder de 18 jaar.

 [Contre-vents-et-marées-Officiel](https://www.facebook.com/Contre-vents-et-marées-Officiel)

Arôme et Volup'thés

Wandel deze smakentempel binnen en laat je verleiden door de aangename koffiegeuren. Je vindt er koffie van over de hele wereld, een zeer uitgebreide waaier aan verschillende onverpakte theeën, whisky uit de streek... De sfeer is gemoedelijk en de inrichting is modern. Ben je na de degustatie overtuigd van de kwaliteit van de producten? Dan kan je ook even langs toog passeren, waar al dat lekkers wordt verkocht.

aromesetvolupthes.be

Dienst voor Toerisme van Hoei

Quai de Namur 1

4500 Hoei

+32 (0)85 21 29 15

tourisme@huy.be

huy.be



OP EEN PAAR KILOMETER

Aarlen 120 km

Amsterdam 277 km

Antwerpen 126 km

Bastenaken 83 km

Bergen 98 km

Brussel 86 km

Charleroi 67 km

Gent 144 km

Londen 449 km

Luik 33 km

Luxemburg 128 km

Maastricht 68,5 km

Metz 222 km

Namen 33 km

Parijs 345 km

Reims 229 km

Rijsel 175 km

Sedan 133 km

ZUSTERSTEDEN

Tienen (België)

Natitingou (Benin)

Compiègne (Frankrijk)

Arona (Italië)

Vianden (Luxemburg)

Vélingara (Senegal)

TOEGANG EN VERVOER

• Auto

Vanuit Brussel via de E40

Vanuit Namen en Luik via de E42

• Trein

Station van Hoei

• Vliegtuig

Luchthaven Luik (28 km)

Luchthaven Brussel (83 km)

Luchthaven Brussels South Charleroi (60 km)

• Bus

Lijn 102 - Station/Grand-Place

infotec.be

• Taxi

Taxi Pascal : +32 (0)85 23 23 23

Taxi Metro : +32 (0)85 61 61 61

Taxi Eric : +32 (0)85 25 25 25

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.

Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen. Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens - Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief. Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.