

België

Wallonië



Dinant,
dochter
van de Maas

**‘De toren van de kerk in Dinant
lijkt op een immense waterketel.
Toch straalt de gevel van de kerk
heel wat karakter uit. Heel de stad
is trouwens wonderlijk mooi.’**

— Victor Hugo

**#Muziek
#LangsHetWater
#MetDeHeleFamilie**



© WBVT - A. Trepo

Dinant is de ‘dochter van de Maas’. De stad dankt deze bijnaam aan haar idyllische ligging tussen de rotsformaties en de rivier. In deze charmante stad stond ooit de wieg van de wereldberoemde Adolphe Sax, de ontwerper van de saxofoon. Breng zeker een bezoekje aan zijn huis, waar tegenwoordig een klein museum gevestigd is. In de omgeving van Dinant vind je een rijk patrimonium met majestueuze kastelen en abdijen, zoals de abdij Notre-Dame de Leffe. Op cultureel vlak beschikt de stad over enkele eclectische musea, zoals het Huis van de Patafonie. Dinant valt ook erg in de smaak bij natuurliefhebbers omwille van het exceptioneel kader met verschillende grotten. *La Merveilleuse* is er zo een. Mag het nog ietsje meer zijn? Neem dan zeker eens de kabelbaan naar de Citadel. Van boven heb je een onvergetelijk uitzicht op de Maas. Ook sportievelingen en watterratten komen hier aan hun trekken. Bij *Dinant Évasion*, gelegen in een indrukwekkend stukje natuur, snuif je een vleugje avontuur op. Scheep ten slotte zeker ook in op een van de vele boten voor een minicruise op de Maas... Dinant blijft je verbazen...



ZOOM OP DE STAD

- Bevolking: > 13.500
- Provincie: Namen
- Postcode: 5500
- Oppervlakte: 99.80 km²
- Inwoner: Dinantais(e)

De Citadel

Herbeleef meer dan 9 eeuwen geschiedenis. De Citadel, die de Maasvallei domineert, werd in 1051 gebouwd door de Prinsbisshop van Luik. Van boven op deze burcht heb je een adembenemend uitzicht op een van de mooiste valleien van België. Je bereikt de top van deze vesting via de trappen of met de kabelbaan.

walloniebelgietoerisme.be



© WBT - S. Willembout



© WBT - S. Willembout

Sax and the city

Dinant is de geboorteplaats van de geniale bedenker van de sax, Adolphe Sax. In de hele stad zijn er verschillende plaatsen die verwijzen naar de beroemdste inwoner van de stad. Er is een parcours uitgestippeld dat de belangrijkste punten met elkaar verbindt. Je hoeft dus niets te missen!

sax.dinant.be

La Maison du Patrimoine Médiéval Mosan

Bouvignes is een klein middeleeuws dorp aan de Maas, vlakbij Dinant. Een dorp dat een ongelofelijke charme uitstraalt! Op het marktplein vind je het prachtige Spaanse huis, waar het museum van de Maas gevestigd is. Duik er enkele uren onder in het middeleeuwse patrimonium van de Maasvallei.

mpmm.be

Favoriet

De streek van Dinant kan bogen op een rijke geschiedenis. Er zijn heel wat boeiende verhalen en legendes... Ga de uitdaging aan en vertrek met je gezin op missie. Ontdek de magische en sprookjesachtige wereld met het spel *De Eed van de 7 Stenen* of *De 5 Schildwachers*. Zo maak je op een ludieke manier kennis met deze boeiende regio. Bij de toeristische dienst vind je een zak met spelletjes. Je kan het traject ook downloaden!

walloniebelgietoerisme.be

Agenda

Internationale badkuipenregatta – 15 augustus

Op 15 augustus wordt er in Dinant een ongewoon evenement georganiseerd: een badkuipenrace. De deelnemers moeten - onder luid applaus van het publiek - 1 km afleggen op de Maas. Hun transportmiddel is... een mooi versierde en originele badkuip. Ambiance verzekerd!

walloniebelgietoerisme.be

De zondagen van Mr. Sax – iedere zondag in juli en augustus

Tijdens de zomermaanden kan je in Dinant heerlijke muziekmomenten beleven! De adembenemende ritmes van Jazz et saxofoon weergalmen in de straten en op de pleinen van de stad. Elke zondag is er een andere groep te gast. Een unieke manier om de geboortestad van Adolphe Sax beter te leren kennen!

sax.dinant.be

Zomerfestival in de Maasvallei – juli en augustus

Ieder jaar opnieuw kan je tijdens de zomermaanden genieten van een aantal unieke klassieke concerten. De programmatie gaat harmonieus samen met de schoonheid van het architecturale patrimonium.

walloniebelgietoerisme.be

PROEVERIJTJES

Flamische dinantaise

De Flamische, een taart van Dinant, wordt gemaakt op basis van een *boulette de Romedenne* (een vette kaas), boter en eieren. Het recept zou ontsproten zijn aan de verbeelding van een boerin die gevallen was met een tas vol boter, eieren en kaas. Jaarlijks op 1 september wordt er een wedstrijd georganiseerd voor wie het meeste flamiches kan eten.

dinant.be

Vins du Château Bon Baron

Deze wijngaard, gelegen in de valleien van de Samber en de Maas, stelt een mooi assortiment wijnen voor die met respect voor de traditie en de omgeving geproduceerd worden. Ze vallen onder de benaming *Côte de Sambre et Meuse*. Je kunt de wijngaard bezoeken op afspraak.

walloniebelgietoerisme.be

Couques de Dinant

De befaamde *Couques de Dinant* zijn bekend omdat ze steenhard zijn. Gedurende het jaar nemen de koeken verschillende vormen aan, afhankelijk van het seizoen en van de festiviteiten. Het deeg wordt telkens gemaakt met 3 basisingredienten: tarwebloem, honing en suiker. Een tip: probeer niet op de koeken te bijten. Je riskeert er jouw tanden op te breken! Laat de stukjes koek in je mond smelten als een snoepje.

walloniebelgietoerisme.be

BLIKVANGER!

Om de verjaardag van 100 jaar Grote Oorlog te herdenken, hebben de inwoners van Dinant in 2014 een standbeeld van Charles de Gaulle ingehuldigd. Speciaal is dat dit beeld de grote staatsman op 24-jarige leeftijd afbeeldt. Hij was toen nog maar luitenant. Het koperen beeld is 2,5 meter hoog en brengt niet alleen hulde aan de politicus zelf, maar evenzeer aan de vele Franse soldaten die hier de dood vonden. Kan je het vinden?



Caracole

Caracole is een amberbier met een sterke hopsmaak. Het bier zal jou in vervoering brengen met zijn mooi gedoseerde bitterheid, zijn vleugle oranjebloesem, mokka en zoethout. In de brouwerij Caracole wordt het bier nog steeds op traditionele wijze gebrouwen in koperen ketels die met hout verwarmd worden. Aarzel dus niet om dit levende museum te ontdekken!

walloniebelgietoerisme.be

Maxime Richard

Deze kajaker, geboren in Dinant, nam voor de eerste keer deel aan het Europees en wereldkampioenschap voor junioren op 17-jarige leeftijd. Een 10-tal jaar later is hij viervoudig wereldkampioen afdaling.

rcnml.be

Alain Crepin

Dinant, waar de wieg stond van de saxofoon, is de muzikale stad bij uitstek. Alain Crepin, veelzijdig componist en muzikant, is op dit moment de ideale ambassadeur voor de stad. Hij is een uitstekend solist en dirigent en zeer actief in Dinant.

alaincrepin.be

IN DE OMGEVING

Prachtige RAVEls

In deze regio vind je de allermooiste RAVEls! Je fietst er door de geschiedenis, langs de ruïnes van versterkte kastelen en gerenommeerde abdijen. Tussen de burchten van Crèvecoeur en die van Poilvache, ontdek je een indrukwekkend patrimonium, en dit allemaal op de gezapige tonen van een vlakke en geasfalteerde RAVEl. Je kan je fiets ook inruilen voor een *draisine*. Dan rijd je op de oude spoorlijn door de vallei van de Molinee van Warnant naar Maredsous.

walloniebelgietoerisme.be

Afvaart van de Lesse

De Lesse met de kajak afvaren is een heuse belevenis. Een parcours van 21 km leidt je door de ongerepte natuur. De rivier kronkelt zich door een prachtig landschap met middeleeuwse kastelen, een natuurpark, voorhistorische grotten, dreigende rotsen en enkele versnellingen.

walloniebelgietoerisme.be



Kasteel van Freÿr

Het kasteel van Freÿr, dat behoort tot het belangrijkste Erfgoed van Wallonië, is een architecturale parel, gelegen in een prachtig stukje natuur. Het kasteel heeft een rijke geschiedenis. Vroeger was het de zomerresidentie van de Hertogen van Beaufort-Spontin. Blickvanger is ongetwijfeld de prachtige, klassieke tuin. Tussen het labirynth en de waterpartijen snuif je de zachte parfums op van de sinaasappelbomen, die drie eeuwen oud zijn.

freyr.be



WIST JE DAT?

Ken je de legende van de dames van Crèvecoeur? In de tijd van de Franse koning Hendrik II werd Bouvignes ingenomen en vonden verschillende inwoners de dood. Drie edeldames sloten zich op in de toren van het kasteel. Toen de vijand naderde, besloten ze zich in elkaars armen naar beneden te gooien. De drie heldinnen wilden liever sterven dan in handen te vallen van de vijand.

Fotohoekje

Dinant is een prachtige stad om foto's te maken. De mooiste foto's kan je maken op deze plekken:

De bank met Adolphe Sax



Het prachtige panorama van Freÿr



Het onvergetelijke landschap met de rots en de citadel



SHOPPING

Maison Solbrun

Dit adres aan de oevers van de Maas stelt enkele heerlijke zoetigheden voor: cuberdons, guimauves, nougat, patisseries, pralines, snoepjes en peperkoek... Er is niet alleen een winkel, maar ook een tearoom, de perfecte plek voor een ontspannen pauze met zicht op de Maas.

 [MaisonSolbrun](#)

La Crécelle

Deze elegante boetiek in het centrum van Dinant was vroeger een apotheek. Je vindt er decoratie-artikelen, servies, verlichting, modeaccessoires en andere leuke dingen... Het is de ideale plek om een geschenk te vinden of om iets leuks voor jezelf te kopen.

[lacrecelle.com](#)



Au bon coin Fla'Miche

De *Couques de Dinant*, zijn een niet te versmaden traditie. De familie Collard maakt en verkoopt ze al sinds 1774, een traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Op ditzelfde adres vind je nog een andere specialiteit: de bekende Flamiche.

[tripadvisor.be](#)

IETS ETEN



Le Jardin de Fiorine

Fijnproevers moeten zeker eens in dit restaurant gaan eten. De kleurrijke decoratie geeft een moderne touch aan deze zaak, die gevestigd is in een oude herenwoning uit de 19e eeuw. De regionale gerechten zijn sober en licht, altijd op basis van kwaliteitsproducten. Tijdens de zomermaanden kan je er genieten van de grote tuin aan de Maas, die achter het huis ligt.

jardinedefiorine.be

La Table d'Antonio

Afspraak aan de oevers van de Maas, voor een culinaire trip in een warme sfeer. De streekgerechten zijn allemaal vers en seizoensgebonden. Het onthaal, de gerechten en de presentatie zijn zeer verzorgd. Een aanrader!

table-antonio.be

Les Mougneûs d'As

Restaurant *Les Mougneûs d'As* (vrij vertaald 'de lookfretters') is een echte parel, gesitueerd op het dorpsplein van Bouvignes. En dit zowel op het vlak van de gerechten als het kader. Van zodra je binnenkomt, word je overvallen door de charme en hartelijkheid. Het interieur is vintage. De oude foto's aan de muur zorgen voor een bijzonder sfeer. Hier vind je geen uitgebreide kaart. Er zijn drie keuzemenu's, telkens seizoens- en regiogebonden.

lesmougneusdas.be

BLIJVEN SLAPEN



La Merveilleuse

Hotel La Merveilleuse, in Dinant, is gevestigd in een oud klooster uit de 19e eeuw. Het kader is niet alleen uniek, maar je hebt er ook een onvergetelijk uitzicht op de vallei van de Maas. Het imposante, neogotische gebouw is charmant en aangenaam! Er zijn zowel kamers, studio's als familieappartementen beschikbaar.

lamerveilleuse.be

Verblijf op de boerderij La ferme de Behoute

Deze gîte is een klein paradijs, vlakbij Dinant. Het is een gedroomde plek voor families en groepen die van rust en de natuur houden. De boerderij, die dateert uit de 17e eeuw, is tegelijkertijd authentiek en luxueus. De kamers zijn geraffineerd en uitgepuurd gedecoreerd. Een surplus is ongetwijfeld het binnenzwembad.

walloniebelgietoerisme.be

Landelijk verblijf Moulin de la Lisonnette

In het hart van het beschermde Haute-Leffedal werd een verblijf ingericht in de bijgebouwen van de Lisonnettemolen. Dit gezellige verblijf dat helemaal gerestaureerd werd, ligt langs een rivier en is omgeven door bossen. Deze gîte beschikt over alle comfort voor een aangenaam verblijf. De decoratie en ambiance zijn eenvoudig maar warm.

walloniebelgietoerisme.be

IETS DRINKEN



Le Monaco

In deze brasserie, niet ver van het station van Dinant, kan je op ieder uur van de dag een glas komen drinken. De sfeer is hartelijk en op de kaart vind je een grote keuze aan bieren, alcohol en warme dranken.

le-monaco.be

Café Leffe

Café Leffe ligt in het hart van de stad, aan de voet van de Citadel. Vanop het verwarmde terras (veranda) heb je het mooiste zicht op de Maas.

cafeleffe-dinant.be

Le Confessionnal

Hier zet je een flinke stap terug in de tijd. Inderdaad, *Le Confessionnal* is gevestigd in een klein, mooi huis met een typisch interieur en een traditionele kaart. Hier kan je simpelweg een glas komen drinken, maar evenzeer gezellig tafelen. De gerechten worden klaargeemaakt op een oud kookfornuis. De geur van lekker eten zal je in vervoering brengen...

leconfessionnal.be

Huis voor Toerisme van de Maasvallei

Namen-Dinant

Avenue Cadoux 8

5500 Dinant

+ 32 (0)82 22 28 70

info@dinant-tourisme.be

dinant-tourisme.be

© WBT - J.P. Remy



OP EEN PAAR KILOMETER

Aarlen 112 km

Amsterdam 296 km

Antwerpen 141 km

Bastenaken 82 km

Bergen 85 km

Brussel 104 km

Charleroi 55 km

Gent 159 km

Londen 440 km

Luik 75 km

Luxemburg 124 km

Maastricht 130 km

Metz 199 km

Namen 29 km

Paris 305 km

Reims 159 km

Rijsel 161 km

Sedan 99 km

ZUSTERSTEDEN

Dinan (Frankrijk)

Chios (Griekenland)

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.

Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 - 5000 Namen. Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief. Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

TOEGANG EN VERVOER

• Auto

Vanuit Brussel en Namen via de E411

Vanuit Luik via de E42

• Trein

Station van Dinant

• Vliegtuig

Luchthaven Luik (70 km)

Luchthaven Brussel (101 km)

Luchthaven Brussels South Charleroi (55 km)

• Bus

Bus 43/1 - Dinant/Ciney

infotec.be

• Taxi

Taxi Mosan: +32 (0)82 22 78 88

taxismosan.be

Taxi Pol: +32 (0)471 62 64 40