

MAGAZINE

WALLONIË



THUIN
BELOEIL

AYWAILLE
VIROINVAL

MAREDSOUS
CENTRUMKANAAL

GRANDE.BE

Hartelijk welkom!

Diep in het zuiden van België, tussen uitgestrekte valleien en schilderachtige dorpjes, ontvouwt zich de betoverende regio van Wallonië. Hier, waar de geschiedenis zich vermengt met de natuurlijke pracht, vind je een schat aan ontdekkingen voor elke reiziger. Van de majestueuze Ardennen tot de levendige steden zoals Thuin, Maredsous en Aywaille, Wallonië biedt een ongeëvenaarde diversiteit aan ervaringen. Laat je betoveren door eeuwenoude kastelen, verken de adembenemende landschappen en proef van de culinaire geneugten die deze regio rijk is.

Dit magazine neemt je mee op een boeiende ontdekkingsreis door Wallonië, waar je wordt ondergedompeld in zijn unieke charme, historische schatten en gastronomische hoogstandjes. Laat je inspireren en verken de verborgen juweeltjes van deze fascinerende Belgische regio!

Colofon

Magazine Wallonië

Online magazine van

GRANDE.BE

General manager: Gert Van Wichelen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

België

www.grande.be



Concept, lay-out, tekst: GRANDE.be, Gert Van Wichelen,
Phebe Coppens, Talia De Telder, Dakota Vansintjan.

Copyright foto's: VisitWallonia

[Meer info over Wallonië](#)



04

Thuin en omgeving

Waar erfgoed, kunst en natuur
samenkomen

08

Dicht bij de abdij
van Maredsous

Een oase van rust en spiritualiteit

12

Aanschouw Aywaille

Groene oase in de Ardennen

16

Het Centrumkanaal
in Henegouwen

Een rijk industrieel verleden

20

Verken Beloeil

De betoverende wereld rond het kasteel

24

Ontdek Viroinval

Groen walhalla voor fietsers en wandelaars



Thuin en omgeving: waar erfgoed, kunst en natuur samenkomen

Welkom in Thuin, een verborgen pracht in het centrum van Henegouwen, waar elke stap een ontdekkingsreis wordt en elke hoek een verhaal vertelt dat wacht om ontdekt te worden.



Het charmante stadje dient als het perfecte vertrekpunt voor een reis vol avontuur, waar geschiedenis, kunst en natuur harmonieus samenkomen. Geniet van de charme van Thuin en omgeving met bezienswaardigheden zoals de hangende tuinen, het belfort, kunstparcours Fluide, Ecomuseum Thudo en het kasteel van Fosteau.

Hangende tuinen en belfort

Thuin staat bekend om zijn ‘Hangende tuinen’. Wanneer je deze verkent vind je jezelf wandelend door een uitzonderlijk erfgoed dat zich als een levend kunstwerk uitstrekt over de zuidelijke hellingen van de Biesmelle-vallei. Deze tuinen bieden een unieke ervaring te midden van prachtige hedendaagse kunstwerken. De omliggende steegjes zijn erkend als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië.

Hier kan je ook de wijngaard ‘Le Clos des Zouaves’ vinden, die beslaat negen percelen van de weelderige tuinen. Op de wijngaard produceert men rode wijn. Net zoals Banyuls of Maury is het een fijne aperitiefwijn, maar hij smaakt ook goed bij chocolade, desserts of blauwe kaas.

Een andere ‘must do’ is het beklimmen van het UNESCO Werelderfgoed Belfort dat 60 meter boven Thuin uittorent. Het is het enige overblijvende deel van een in 1811 gesloopte collegiale kerk, die zorgvuldig gerestaureerd werd door ambachtslieden. Bezoekers kunnen het van top tot teen verkennen, inclusief het uurwerkmechanisme en de beiaard met zijn 25 klokken, waaronder de imposante Maria en Paula klokken. Op het hoogste punt van het Belfort krijg je een panoramisch uitzicht over de valleien van de Sambre en de Biesmelle dat je de adem beneemt.

Kunstparcours Fluide

De passie voor kunst komt tot leven in het kunstparcours Fluide. Hier, over 5 kilometer, word je omarmd door 18 kunstwerken die niet alleen de stad en haar erfgoed vieren, maar ook een diepgaand gesprek voeren met de omgeving. Kunstenaars laten hier hun creatieve expressie bloeien, waar elk beeld een uniek verhaal vertelt, een verhaal dat de wandelaar uitnodigt om deel te worden van deze artistieke reis.

Hier verken je diverse, veelal monumentale en permanente kunstwerken met thema's als bijvoorbeeld de volkstradities. Belgische kunstenaars zoals Olivier Cornil, John Cornu, Jérôme Considérant brengen met hun werken een emotionele dimensie tot leven, geworteld in herinneringen, spelletjes en de kindertijd.

Ecomuseum Thudo en de schippersbuurt

In het Ecomuseum Thudo en de schippersbuurt ga je terug in de tijd: hier komt de geschiedenis van Thuin tot leven. Als je aan boord gaat van de stilliggende museumboot aan de Quai de Sambre ontdek je de geheimen van de binnenvaart, de communicatie aan boord en op het land, en de rijke maritieme tradities.



Kasteel van Fosteau

Even buiten Thuin vind je het 14de-eeuwse Kasteel van Fosteau, erkend als monument sinds 1979, en voel de geschiedenis onder je voeten. Ontdek antieke meubels, verken de kerker en bewonder de slaapkamer van Generaal Reille, een prominent figuur in Napoleons tijd. Het complex bestaat uit 7 torens, een versterkte woning en een versterkt hoenderhof. In de prachtige Franse tuin volgen de terrassen elkaar op tot aan een vijver.

De omgeving van Thuin

Vanuit Thuin kan je ook de nabijgelegen schatten verkennen. Zo kan je de ruïnes van de Cisterciënzerabdij van Aulne in Gozée bezoeken, gesticht in de 12de eeuw door Sint Landelin, een berouwwolle rover. De abdij dankt haar naam aan de overvloedige aanwezigheid van elzenbomen. Oorspronkelijk benedictijns, werd het later een cisterciënzerabdij in de 12de eeuw, en verwierf de bijnaam ‘Aulne la Riche’ door haar groeiende wereldlijke macht. In Lobbes wacht de unieke Collegiale Saint-Ursmerker, de oudste kerk van ons land en de enige kerk in België die dateert uit de Karolingische periode.

Ragnies staat bekend als een van de mooiste dorpen van Wallonië. Hier ligt een biowijngaard en de Distilleerderij van Biercée, waar onbehandeld fruit wordt omgetoverd tot heerlijke brandewijnen, likeuren en gins.

Op korte afstand van Thuin wachten de steden Binche en Charleroi op je. Deze beide steden nodigen je uit om dieper in hun geschiedenis te duiken. Ook hier vind je UNESCO Werelderfgoed, zoals de belforten en het indrukwekkende Bois du Cazier, dat de industriële geschiedenis van Charleroi tot leven brengt.

Wandelen, fietsen en boottochten

Thuin is niet alleen een stad van geschiedenis en kunst, maar ook een paradijs voor liefhebbers van buitenactiviteiten. Laat je schoenen het pad van de ‘Promenade de l'abbaye d'Aulne’ volgen, fiets langs de RAVeL en voel de lucht je zintuigen verfrissen.

Voor een onvergetelijke ervaring, kan je ook een boottocht met de schuit Gavroche ervaren. Of zelf varen, zonder vaarbewijs, over de Sambre met de boten van Café Lebon. Bij terugkeer geniet je van een verfrissend streekbier of een ijsje op het terras van het café.

[Meer info over Thuin en omgeving](#)





Dicht bij de Abdij van Maredsous: een oase van rust en spiritualiteit

In het hartje van Wallonië, verscholen in de schilderachtige en bosrijke omgeving van Maredsous en omringd door glooiende groene heuvels, ademt de Abdij van Maredsous een en al rust uit. Deze spirituele plek vormt de ideale uitvalsbasis voor een afwisselende reis: van neogotische abdijen, majestueuze kastelen, authentieke dorpjes tot de enige watertuin in België.



Mooiste dorpen

Op slechts een korte afstand van Maredsous wachten twee van de mooiste dorpen van Wallonië om ontdekt te worden. Sosoye en Falaën werden beide bekroond als 'Mooiste dorpen van Wallonië'.

Langs de meanders van de Molignée in de Condroz vind je het kalkstenen dorpje Sosoye. Het grootste deel van dit pittoreske dorpje strekt zich uit langs de hoofdstraat. Op een kleine heuvel zie je de prachtig gerestaureerde Geboortekerk uit de 18de eeuw, de nabijgelegen pastorie die ook is geklasseerd, en de 17de eeuwse tiendenshuur. Interessant is het feit dat Victor Horta de plannen heeft getekend voor een elegante villa, verscholen op een beboste helling.

Het centrum van het dorp Falaën wordt gevormd door het kerkplein, met zijn dertigtal traditionele woningen uit de 18de en 19de eeuw, die een typisch voorbeeld zijn van de bouwstijl in de Condroz. Het gevarieerde straten- en steegjespatroon draagt bij aan de charme van Falaën. Bovendien herbergt dit dorpje de intrigerende ruïnes van het kasteel van Montaigle, waardoor de geschiedenis van deze plek nog meer diepgang krijgt.

Natuurpracht

In de betoverende Tuinen van Annevoie ervaar je een harmonieuze samensmelting van kunst en natuur, waar heldere bloembedden, groene lanen en unieke waterpartijen samen een magisch decor vormen. Deze enige watertuin in België, die sinds 1982 wordt erkend als belangrijk erfgoed van Wallonië, biedt een schitterende en unieke wandelervaring.

Tijdens je bezoek aan de Tuinen van Annevoie word je getraakteerd op een betoverende symfonie van natuurlijke pracht en kunstzinnige vormgeving. Geniet van de schitterende waterpartijen, bewonder de heldere bloembedden en wandel door de groene lanen. Het is een bijzondere plek: Annevoie wordt beschouwd als de enige watertuin in België en een van de mooiste in Europa. Opmerkelijk: het magische waterspektakel gebeurt zonder machines of pompen.



Iets verderop, langs de rand van de Lesse, nodigt het park van Furfooz je uit voor een ontdekkingstocht door de overblijfselen van verschillende historische periodes, waaronder Romeinse thermen. Het park herbergt ook een unieke variëteit aan fauna en flora, dat toont de diversiteit van de regio.



Uniek overnachten

Wie op zoek is naar een unieke overnachtingservaring in de betoverende streek van Maredsous, vindt bij 'Les Duves' of de gîte 'Les Herbes Folles' de perfecte bestemming.

'Les Duves' is een prestigieuze loft, midden in de natuur in een voormalige stenen zagerij. De eigentijds ingerichte ruimte, de decoratie en het meubilair zijn met zorg vervaardigd door de kunstenaars-eigenaars. In 'Les Duves' geniet je van een ongeëvenaarde atmosfeer, waar de schoonheid van de natuur en hedendaagse stijl samenkomen. De locatie langs de rivier Le Burnot, vlakbij Maredsous aan de poort van de Belgische Ardennen, maakt van deze landelijke gîte een buitengewone plek om te verblijven. De rustieke charme van de oude molen draagt bij aan de unieke beleving.

De gîte 'Les Herbes Folles' is helemaal anders: het is een landelijk verblijf met uitzonderlijke voorzieningen. Met 6 kamers, een uitgestrekte tuin en zelfs een bioscoopzaal verwelkomt 'Les Herbes Folles' je in Maredsous. Deze gîte in de vallei van de Molignée, straalt comfort en gezelligheid uit, waardoor het de ideale plek is voor een ontspannen verblijf met vrienden en familie.

[Meer info over Maredsous](#)

Neogotische pareltjes

De Abdij van Maredsous is een architecturaal pareltje in de vallei van de Molignée. Opgetrokken in een neogotische bouwstijl is het een van de mooiste abdijen in België. Je geniet er van de oase en rust, je bewondert de imposante architectuur en ontdekt de rijke geschiedenis van deze spirituele plek. En: er zijn de heerlijke kazen en bieren van de Abdij van Maredsous om te proeven!

Een ander perfect voorbeeld van de neogotische bouwstijl is de Abdij van Maredret, op een van de groene heuvels die uitkijkt over het dorp Maredret. Spijtig genoeg kan je deze prachtige abdij niet bezoeken, maar voor wie een bezinningsperiode wenst, bieden de Benedictijner monniken de mogelijkheid om er enkele dagen door te brengen om te bezinnen of te bidden.



Kasteel van Bioul

De regio van Maredsous is niet alleen interessant voor bierliefhebbers, maar ook wijnliefhebbers worden er verwend. Het Kasteel van Bioul biedt een proeverij, met uitzicht op het park en de weelderige wijnstokken. Dat is een must-ervaring voor fijnproevers. Bovendien nodigt het majestueuze kasteel van Bioul met zijn uitgestrekte 11 hectare aan omliggende wijngaarden je uit voor een ontmoeting met de gepassioneerde familie Vaxelaire. Laat je leiden op een interactieve reis, genaamd 'Made in Bioul' waarin je wordt meegenomen naar het rijke verleden van het familiekasteel en de intrigerende wereld van Bioul. De familie deelt maar al te graag de geheimen van hun majestueuze wijndomein, en van de kunst van het wijnmaken.

Wandelen en fietsen

In de omgeving kan je optimaal genieten van heerlijke wandel- en fietstochten, omringd door groene pracht, afwisselende authentieke landschappen en schilderachtige dorpjes. Er is een breed aanbod van routes, bijvoorbeeld een 8 km lange wandeling langs de indrukwekkende ruïnes van Montaigle of een avontuurlijke fietstocht van 22 km naar het charmante dorp Sosoye.

Voor degenen die het pittoreske landschap op een nostalgische en avontuurlijke manier willen ontdekken, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Railbikes van de Molignée. Met deze unieke spoorfietsen fiets je over een oude spoorlijn langs de prachtige vallei van de Molignée, met enkele adembenemende uitzichten.

Aanschouw Aywaille: groene oase in de Ardennen

In het charmante Ardense dorp Aywaille aan de samenvloeiing van de Amblève en de Ruisseau du Fond de Harzé, is het aangenaam vertoeven. Dankzij zijn groene omgeving, rijke culturele erfgoed en tal van sportactiviteiten zal niemand zich hier een moment vervelen. Maak een wandeling door de langste haagbeuklaan van Europa of ga op avontuur in de langste ondergrondse grot ter wereld.



Uniek wandelen

Een groene omgeving wacht je op in en rondom [Aywaille](#). Het ideale decor voor wandelliefhebbers. Een echte aanrader is de [haagbeuklaan van Haut-Marêt](#). Bijna 5000 haagbeuken zorgen voor een 573 meter lange groene tunnel om heerlijk door te wandelen. Deze geklasseerde site is een van de langste wandelpaden van dit type in Europa.

Het majestueuze kasteel van Harzé trekt wandelaars aan, maar ook liefhebbers van cultuur en oude legendes. Via [een 14 kilometer lange wandeling](#) langs bossen en dorpen kom je uit bij het prachtige gerenoveerde kasteel in Maaslandse Renaissance stijl. De sombere, homogene opbouw uit kalksteen en de prachtige galerij met zuilen en bogen springen meteen in het oog. Sinds 1965 staat het kasteel onder bescherming van Monumentenzorg. Vandaag de dag doet het kasteel en zijn bijgebouwen dienst als hotel, maar je kan hier ook prachtige zalen huren voor vergaderingen of evenementen.

Paradijs voor mountainbikers en kajakers

Ook voor andere sporten zoals fietsen en kajaken ben je in Aywaille aan het juiste adres. [Domaine de Palogne](#), aan de rand van de Ourthe onder de indrukwekkende vestingsmuren van de prestigieuze Burcht van Logne, biedt een waaier van sportactiviteiten aan. Het vrijetijdscentrum ligt op zo'n 10 minuutjes van Durbuy en is een waar paradijs voor mountainbikers en kajakers. Zo fiets je langs groene landschappen en vergezichten via bewegwijzerde fietsroutes of glij je over het water van de Ourthe tijdens een kajakafdaling van 7,8 km. Watervalletjes, stroomversnellingen, rotsblokken en laaghangende takken... Laat de stroming van de rivier je begeleiden terwijl je de prachtige omgeving van Domaine de Palogne verkent.



Avontuur en exotische dieren

Voor wie een gezinsactiviteit zoekt of gepassioneerd is door de dierenwereld, is safaripark [Monde Sauvage](#) de 'place to be'. Het huisvest talrijke exotische dieren zoals nijlpaarden, zebra's en zwarte panters op een prachtig domein van 85 hectaren in het hartje van de Ardennen. Aanschouw deze exotische dieren via een route van 16 km met je eigen wagen of een toeristisch treintje.

In het park [Forestia](#) kan je naast het ontdekken van meer dan 300 dieren, ook op avontuur. Het avonturenparcours bestaat uit meer dan 130 obstakels voor jong en oud, 11 bomencoursonen en twee reusachtige tokkelbanen.

Brouwerij Elfique

Laat je onderdompelen in een wereld vol magie in [brouwerij Elfique](#)! Hier proef je een toets mysterie. Tijdens een bezoek aan deze brouwerij leiden de gidsen je met veel plezier rond om de historische rijkdom van de site te verkennen maar ook om je meer uitleg te geven bij het brouwproces. En... je enkele geheimen te verklappen. Elfique heeft dan ook zijn naam te danken aan de mystieke kleine wezentjes 'elfen' die volgens de legendes van de Amblève-vallei woonden in de nabijgelegen bossen en de grotten van Vallon des Chantoirs of Remouchamps.

De start van Elfique keert terug naar 2005. Toen werd het bier op traditionele wijze voor het eerst gebrouwen in een oude familieboerderij. Een tiental jaren later breidde Elfique uit naar een terrein in Raborive, aan de oevers van de Amblève. Dankzij deze uitbreiding en een nieuwe productie-installatie produceert Elfique nu zo'n 6000 hl bier per jaar.

Naast de productie-installaties en de vaardigheden van de brouwmeester, beïnvloeden natuurlijk ook de ingrediënten de kwaliteit van een ambachtelijk bier. Zo gebruikt men de hoppen van de beste telers in België die zorgen voor de unieke aroma's. Het bier Elfique heeft dankzij deze moeilijker herkenbare aroma's een mysterieus smaakje dat tijdens het proeven vrijkomt.

Van het Elfique bier bestaan er zes varianten. Eerst was er de Elfique Ambrée, het perfecte compromis tussen blond en bruin bier. Daarna kwam de Triple Brune, een bruine tripel die al snel in de smaak viel bij het grote publiek en zelfs verkozen werd tot beste bruine bier van Wallonië in 2016. Later volgde ook nog de IPA, pils, tripel blond en de Elfique Blanche.

Grotten van Remouchamps

De [Grotten van Remouchamps](#) vormen een sprookjesachtig decor van wonderlijke stalagmieten en stalactieten op zo'n 3 km van Aywaille. Je start met een wandeling van iets meer dan een kilometer langs de mysteries en schoonheid van deze onderaardse wereld. De wandeling neemt je mee naar de onderaardse rivier Rubicon en een indrukwekkende kathedraal met een plafond van 40 meter hoog. Nadien geniet je van een fabelachtig spektakel dankzij de langste ondergrondse vaartocht ter wereld.

[Meer info over Aywaille](#)



Het rijke industriële verleden langs het Centrumkanaal in Henegouwen

Het riviertoerisme beleeft in de provincie Henegouwen een hoogtepunt met zijn historisch Centrumkanaal. Dat 20,9 kilometer lange kanaal met zijn vier scheepsliften als stalen meesterwerken getuigt van het rijke industriële verleden van de streek.





Stalen meesterwerken

Van de acht scheepsliften die ooit in de wereld zijn gebouwd tussen het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, zijn enkel de vier liften van het historische Centrumkanaal nog in werking. De scheepsliften zijn stalen meesterwerken die je kan bezoeken of gebruiken om over te steken naar de streek van La Louvière. In 1988 werden ze door UNESCO erkend als Werelderfgoed.

De bekendste scheepslift is die van Strépy-Thieu. Dat is de meest recente, de lift dateert van 1982. Met zijn uitzonderlijke afmetingen en zijn technische prestaties die uniek zijn in de wereld, is het de tweede grootste scheepslift ooit: 117 meter hoog, 130 meter lang en 75 meter breed. Deze technologische reus laat de grote traditie van onze ingenieurs verder leven. Op de achtste verdieping van de kanaallift kan je de expo 'Waterwegen van vroeger, nu en morgen' bezichtigen waarbij je een duik neemt in de geschiedenis van de binnenscheepvaart maar ook een blik werpt op de toekomst van de waterwegen.

Je kan het historische Canal du Centre en zijn unieke scheepsliften ontdekken op drie manieren. Op het kanaal kan je een boottocht maken of je kan zelf een elektrisch bootje huren. Of je kan een fietstocht maken langs het kanaal.



Fietsen langs het kanaal

Doordat er weinig of geen hoogteverschillen zijn, is de RAVeL fietsroute ideaal voor gezinnen met kinderen. Deze 20 kilometer lange route neemt je mee voor een mooie reis door de tijd. Vertrekpunt is de Cantine des Italiens vlakbij de scheepslift van Strépy-Thieu. Hier kan je terecht voor het huren van fietsen of elektrische bootjes. Doorheen de hele route getuigen ijzeren bruggen en draibruggen van vakkennis en bijzonder erfgoed.

Je kan er ook voor kiezen om een grotere fietslus van de RAVeL te fietsen. Tijdens deze fietstocht van iets minder dan 40 kilometer vertrek je vanuit Binche, een stad die bekend staat om zijn carnaval, en passeer je langs het door UNESCO erkende Werelderfgoed van Henegouwen.

Mijnsite Bois du Luc

Kom alles te weten over de economische en sociale, technologische en culturele geschiedenis van de streek in het Bois du Luc. Deze mijnsite bevindt zich in La Louvière en vormt een uitzonderlijk geheel met werkateliers, een mijnwerkersdorp en de oude Saint-Emmanuel-groeve.

Samen met de drie andere grote mijnsites van Wallonië (le Grand-Hornu, le Bois du Cazier en Blegny-Mine) is Bois du Luc een van de oudste kolenmijnen van België. Sinds 2012 maken ze deel uit van het UNESCO Werelderfgoed.

Verrijk je bezoek aan het Bois du Luc door een wandeling of fietstocht te maken door de omliggende begroeide terrils. Dat zijn heuvels ontstaan door hopen aarde en ontbrandbaar gesteente afkomstig uit de mijngangen. Deze terrils vormen vandaag een heel bijzonder biotoop van korstmossen, paddenstoelen, pionierplanten en kleine bloemen zoals hoefblad en kruiskruid. Aan de voet van de terrils ontstonden wetlands dankzij de natuurlijke percolatie van water of als gevolg van slakkenvijvers.

P.A.R.C.

Van La Louvière tot Seneffe, verspreid over een gebied van 26 km² vind je het P.A.R.C. De Pôle des Arts Région du Centre (P.A.R.C.) bestaat uit 8 musea die zich hebben verenigd om een nieuwe culturele dynamiek tot stand te brengen. Deze musea herbergen meer dan 120.000 werken: van hedendaagse kunst en symbolisch surrealisme tot industrieel erfgoed en keramische kunst.

Een van de musea is Keramis, het Keramiëkmuseum in La Louvière. De hedendaagse en gedurfde architectuur omvat een oud geklasseerd gebouw dat drie gigantische flessenvormige ovens bevat van acht meter hoog. De flesovens zijn een overblijfsel van de voormalige fabriek Manufacture Boch en zijn van onschatbare waarde voor de industriële archeologie. Vandaag de dag worden de ovens gebruikt als tentoonstellingsruimte voor hedendaagse keramisten, maar ook als educatieve ruimte voor tal van activiteiten. Hier bewonder je een opmerkelijk aardewerk dat in de 19de en 20ste eeuw werd geproduceerd door de Bochfabriek, een parel van de Belgische industrie, evenals een belangrijke collectie keramiek van representatieve kunstenaars uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Brouwerij Saint-Feuillien

Ook kan je een kijkje nemen achter de schermen van de familiebrouwerij St-Feuillien in Le Roeulx. Tijdens de rondleiding dompelen de gidsen je graag onder in de rijke geschiedenis van deze 150 jaar oude historische site. De brouwerij werd in 1873 opgericht door Stéphanie Friart. Vandaag de dag is het de vijfde generatie van de familie Friart die de productie van de bieren op zich neemt. Proef tijdens een degustatiesessie een van de biertjes van St-Feuillien: een Grisette Blonde of een St-Feuillien Grand Cru. Met twaalf verschillende biersoorten is er voor elke liefhebber wat wils.

De St-Feuillien Grand Cru zag het levenslicht in 2011. Het tilde Brouwerij St-Feuillien naar een nieuw, elegant niveau. De Grand Cru is een helder blond degustatiebier, met nagisting op de fles, en met een sterke persoonlijkheid, de kwintessens van de meeste edele hop en de fijnste gistingsaroma's. Het bier onderscheidt zich van de andere bieren van het huis door de afwezigheid van kruiden, een ongefilterde, ruwe hopping, en het gebruik van een champagnegist tijdens de gisting.

Om de streektraditie in stand te houden, breidt de familie Friart uit. Zo werd er de afgelopen 10 jaar een volledig geautomatiseerde en ultramoderne brouwzaal geïnstalleerd en kwam er een uitbreiding van het biologische bierassortiment.



[Meer info over het Centrumkanaal](#)



Een betoverende wereld rondom het kasteel van Beloeil

Het Kasteel van Beloeil in hartje Henegouwen opent de deuren naar een betoverende wereld vol geschiedenis en elegantie. Het is omringd door weelderige tuinen, kleurrijke bloemenperken en vele vijvers. Hier start een reis langs authentieke dorpjes en majestueuze kastelen, tot bij het oudste hospitaal van Europa. Voor wie graag wat kilometers in de benen heeft, is de 19 kilometer lange wandeling in het hart van Picardisch Wallonië de perfecte manier om de regio te verkennen. Starten doe je in het centrum van Beloeil aan het majestueuze kasteel.



Kasteel van Beloeil

Het Kasteel van Beloeil werd opgericht in de 14de eeuw als residentie voor de Prinsen van Ligne. Oorspronkelijk was deze grote heerlijkheid een middeleeuwse vesting, maar het werd in de loop der jaren omgevormd tot een lustslot. In 1906 werd het kasteel terug opgebouwd nadat het volledig werd verwoest door een brand zes jaar eerder.

Vandaag merk je aan niets meer dat hier ooit een brand is geweest. Integendeel, het kasteel is volledig gemeubileerd en bevat een rijke collectie kunstvoorwerpen van de 15de tot 19de eeuw, waaronder een bibliotheek die meer dan 20.000 boeken en kostbare manuscripten herbergt. Alle kamers zijn ingericht met antieke meubels, een knap staaltje vakwerk van de beste meubelmakers uit de 17de en 18de eeuw, en schilderijen van leden van de familie Ligne pronken aan de hoge muren.

Het kasteel is omgeven door een Franse tuin van 25 hectare groot. De tuin baadt in een harmonieuze afwisseling van water en groen, licht en schaduw en is daarmee trouw gebleven aan zijn oorspronkelijk ontwerp uit 1664. Samen met het kasteel vormt het een van de mooiste ensembles van België en werd het geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed in Wallonië. De Franse tuin bestaat onder andere uit een 600 meter lange haagbeuklaan, een Bengaals rozenperk, het landelijke fantasietje 'De Minnebeek', een authentieke draaibrug en prachtige sculpturen.

In dat Henegouws dorpje wacht het Automobielmuseum Mahymobiles je op om een reis te maken doorheen de geschiedenis van de auto en het baantransport sinds 1895. Het museum stelt zo'n 300 voertuigen tentoon in 6 zalen.

De autoverzameling illustreert de spectaculaire evolutie van de auto en vormt een waar erfgoed voor België.

Leuze-en-Hainaut ligt langs de Westelijke Dender tussen de steden Aat en Doornik. Een bezoek aan Doornik maakt duidelijk dat de Henegouwse stad een echte schatkamer is van kunst en cultuur.

Heuse schatkamer van Doornik

Het eerste wat je als bezoeker doet in Doornik, is de 134 meter lange kathedraal verkennen. Dat kan niet anders: met zijn vijf trotse klokkentorens en het erg hoge kerkship is dat dé aandachtstrekker van de stad. Niet ver van de kathedraal is het twaalfde-eeuwse belfort een tweede must-see. Verder vind je overal in de stad opmerkelijke huizen in romaanse of gotische stijl. Van meer recente datum is de in de 17de eeuw heropgebouwde Lakenhal aan de Grote Markt, het imposante stadhuis en het bisschoppelijk seminarie.

Een verrassing is de rijkdom van de (vele) musea in Doornik. Er zijn musea als het Folkloremuseum en het Natuurhistorisch Museum, het Archeologiemuseum – met zo'n rijke stadsgeschiedenis meer dan aantrekkelijk – en zelfs een Museum voor Militaire Geschiedenis. Aan de hand van militaire gebeurtenissen leer je de geschiedenis van de stad beter kennen. Een absolute topper is het Museum voor Schone Kunsten. Dat heeft met de opmerkelijke collectie te maken, maar ook met het gebouw zelf. Het is het enige museum dat de art-nouveau-architect Victor Horta heeft ontworpen! Hier vind je werken van Rubens, Van Gogh, Manet en James Ensor.

Kasteel van Attre

Een andere verborgen parel gelegen in de buurt van Aat is het Kasteel van Attre: een prachtig historisch kasteel op een 17 hectare groot landgoed. Het kasteel is een perfecte weerspiegeling van het neoclassisme met zijn opbouw in lokale zandsteen, kalksteen en bepleisterde bakstenen. Het is het enige kasteel in België dat zijn originele versiering en meubilair bewaard heeft. Binnen zijn de verfijnde decoraties en het meubilair afkomstig uit de 18de eeuw.



Aan de voorzijde van het kasteel ligt een Franse tuin, en achteraan een Engels landschapspark van 17 hectare. In die tuin ontdek je verschillende bezienswaardigheden van menselijke makelij, waaronder een kunstmatige rotsformatie uit 1788. Deze grot van 33 meter deed dienst als observatorium voor de aartshertogin Maria Christina van Oostenrijk tijdens de konijnenjacht.

Onze-Lieve-Vrouw Hospitaal in Lessines

Wat zeker niet mag ontbreken op je ontdekkingsreis in en rondom Beloeil, is het Onze-Lieve-Vrouw Hospitaal in Lessines. Dat is het oudste hospitaal van Europa. Het toont de werking van hospitalen in de middeleeuwen aan de hand van vier thema's. Het eerste thema is architectuur, waarbij je duizend facetten ontdekt van het statige en architecturale hospitaal: bijvoorbeeld de barokke kapel, de kruisgang en de ziekenzaal. In de thema's twee en drie (kunst-geneeskunde en farmacie) herbergt het Hospitaal een mooie verzameling medische en farmaceutische objecten alsook kunstcollecties. Het vierde thema is de prachtige tuin met 350 geneeskrachtige planten. Dankzij een audiogids met anderhalf uur uitleg zullen de planten geen geheimen meer voor je hebben. Daarnaast beschikt het museum over een mooie rozentuin.

'Het Pad van het Vreemde'

Niet ver van Lessines, vind je het heksendorp Ellezelles. Hier kan je een 6 kilometer lange wandeling maken: 'Het Pad van het Vreemde'. En de wandeling heeft zijn naam niet gestolen: fantastische sculpturen bakenen de route af terwijl je geconfronteerd wordt met oud bijgeloof rond heksen, duivels, groene bokken en weerwolven. En het stopt niet bij deze onheilspellende figuren. De verstregelde wilgen en de geïsoleerde kapellen helpen mee om het landschap in een waas van mysterie te hullen. Kort na een pad dat door een bosje trekt, zie je aan de rand ervan het prachtige landschap van het Pays des Collines.

[Meer info over Beloeil](#)

Ambachtelijk Aubechies

Nadat je uit de betoverende wereld van het kasteel en zijn domein stapt, wandel je verder langs het kanaal Bleton-Ath, in het idyllische platteland en via kleine landweggetjes om uit te komen in een van de mooiste dorpen van Wallonië: Aubechies.

Het schilderachtige dorpje Aubechies ligt in de groene omgeving van het Natuurpark Plaines de L'Escaut en dankt zijn charme aan karaktervolle boerderijen, een Romaanse kerk, geklasseerde huizen en een Archéosite met museum. De site nodigt je uit om 5000 jaar terug in de tijd te reizen: van het neolithicum tot de Gallo-Romeinse tijd. Met een oppervlakte van 6,5 vierkante km is het de grootste site met archeologische reconstructies in België.

De archéosite verwelkomt bezoekers in nagemaakte boerderijen vanuit de eerste landbouwerstijd, en ook luxueuze Romeinse villa's en een antieke necropool, en dat allemaal in een groene omgeving. Alle reconstructies zijn voorzien van huisraad en meubilair die nauwkeurige kopieën zijn van de originele voorwerpen die gedurende de opgravingen werden gevonden. Daarnaast herbergt de site ook een Interpretatiecentrum voor klassieke culten en geloofsovertuigingen. Deze museale ruimte is volledig opgedragen aan de talrijke archeologische vondsten zoals rituele voorwerpen die aan de oudheid verbonden zijn.

Mahymobiles

Wie graag fietst kan ervoor kiezen om een bezoek aan Aubechies en zijn Archéosite te combineren met een fietstocht van 40 km vanuit Leuze-en-Hainaut.



Viroinval: groen walhalla voor fietsers en wandelaars

Viroinval is een groene gemeente in de Ardennen, aan de Franse grens in de provincie Namen. Wie op zoek is naar rust, natuur en gastronomie is in Viroinval aan het juiste adres. Schitterende fiets-en wandelpaden, uitgestrekte bossen én heerlijke trappistenbieren en -kazen van Chimay om van te smullen.

De meren van l'Eau d'Heure

Naast uitgestrekte bossen en unieke natuurverschijnselen, vormen ook de meren van de l'Eau d'Heure een betoverend schouwspel. L'Eau d'Heure is een beschermd natuurgebied met 70 kilometer oevers, 600 hectare waterpartijen, bossen en weilanden. De schoonheid van het natuurgebied en de meren kan je perfect verkennen in een 12 kilometer lange wandeling of een fietstocht van La Platte Taille naar Le Val Joly. De afstand bedraagt zo'n 35 kilometer en de route wordt beschouwd als één van de mooiste RAVeL-fietsroutes van het land.

Op de site van l'Eau d'Heure kan je de grootste stuwdam van België bezoeken en dat nog eens 20 meter onder de grond! Een begeleid bezoek toont je de oorsprong en de geschiedenis van de stuwdam op een reuzengrote maquette. Daarna kom je tijdens een 450 meter lange wandeling zo'n 20 meter onder de grond terecht in de galerijen van de stuwdam.

De Grotten van Neptunus

Wil je meer unieke natuurverschijnselen? Ook de adembenemende Grotten van Neptunus zijn zeker een bezoekje waard. Ze liggen in Petigny in het zuiden van de provincie Namen en zijn een van de oudste ondergrondse grotten van België. Hier heeft gedurende miljoenen jaren de erosie van het water van de rivier l'Eau Noire een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van dit natuurspel. Tijdens een rondleiding word je ondergedompeld - letterlijk en figuurlijk - in een wondermooi natuurspel waarbij je door de grotten kan wandelen of aan boord stapt voor een boottocht op de ondergrondse rivier.

Viroinval is een waar wandel- en fietsparadijs. Samen met de gemeentes Couvin en Philippeville maakt het deel uit van het natuurpark Viroin-Hermeton, een 48.350 hectare gebied van betoverende landschappen en afwisselende fauna en flora. Het zuiden van Viroin-Hermeton wordt overheerst door het woud van Viroinval, met eiken en haagbeuken afgewisseld met hazelnoten en berken.

Het park is ook de thuisbasis voor een indrukwekkend natuurverschijnsel in de buurt van Nismes: Fondry des Chiens. Dat is een 20 meter diepe nauwe kloof waar een biotoop, rijk aan een grote biodiversiteit, verscholen ligt. Door de bijzondere bodemgesteldheid en de erosie van regenwater is hier gedurende miljoenen jaren een kloof gevormd met enorme rotsblokken. De Fondry des Chiens wordt beschouwd als een natuurmonument en kan je via een 7.5 kilometer lange wandeling verkennen.

Museumdorp Treignes

Als je houdt van cultuur, dan zal Treignes je zeker bevallen. Het is een klein dorpje in de gemeente Viroinval, aan de rivier Viroin. Met maar liefst vijf musea wordt Treignes ook wel het museumdorp genoemd. Een bezoek aan het Spoorwegmuseum mag zeker niet ontbreken. Het museum is ondergebracht in het voormalige internationale treinstation van Treignes en neemt je mee op een ontdekkingsreis doorheen de spoorweggeschiedenis van België. Dieselmotorrijtuigen, elektrische en stoomlocomotieven, waarvan de oudste teruggaat tot 1894, worden hier tentoongesteld.

De ontdekkingsreis is pas compleet wanneer je aan boord stapt van een authentieke stoomtrein: de Stoomtrein der Drie Valleien. Hierbij maak je een rit door de dorpen van Nismes, Olloy-sur-Viroin en Vierves. Tijdens deze treinreis sta je ongetwijfeld verstomd van de prachtige pittoreske landschappen van een van de mooste spoorwegnetwerken van Europa en van het natuurpark van Viroin-Hermeton.

Abdij van Scourmont

Wie Chimay zegt, denkt meteen aan de heerlijke trappistenbieren en -kazen. Op zo'n tiental kilometer van Chimay, op het grondgebied van Forges, vind je de Abdij van Scourmont. Deze prachtige Abdij met tuin werd in 1850 gesticht als trappistenklooster door een groepje monniken. Rond het klooster bouwden ze een boerderij, brouwerij en kaasmakerij. Vandaag de dag leven er nog maar een twintigtal monniken in de abdij en werken ze in alle rust en vrede aan het brouwen van de heerlijke trappistenbieren en kazen. Het is helaas niet mogelijk om de brouwerij te bezoeken, wel kan je een prachtige wandeling maken door de tuin of de kerk bezichtigen.

Op zo'n kilometer afstand van de abdij vind je de Espace Chimay waar je op interactieve wijze kan kennis maken met het complete brouwproces én uiteraard ook kan proeven van de heerlijke Chimay bieren en kazen. Met de Chimay Experience ga je op reis naar de geheimen, de geschiedenis en de schatten van de vervaardiging van de bieren en kazen. Aan de hand van een geanimeerde maquette van de Abdij van Scourmont en een virtueel gouden boek kom je meer te weten over meer dan 150 jaar traditie, authenticiteit en vakkundig bier brouwen. Afsluiten doe je uiteraard met een heerlijke degustatie.

Kasteel van Chimay

Chimay heeft nog meer te bieden dan alleen zijn trappistenbieren en -kazen. Op een rotspunt die uitkijkt over de kruising van de Eau Blanche op de Romeinse weg ligt het magnifieke Kasteel van Chimay. Hier ontdek je op een unieke en interactieve manier de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners. Starten doe je met de film 'Geheimen van Chimay' waarna je de Inkomhal, de Wapenzaal, het Salon Thierry Bosquet, het Portretten Salon, de Wintertuin en het Theater kan bezoeken. En als kers op de taart sluit je af met een prachtig uitzicht op het Prinselijk Park.

Meer info over Viroinval



MEER ONTDEKKEN?

VIND MEER INFORMATIE VIA DE WEBSITE VAN
[VISITWALLONIA!](https://www.visitwallonia.be)



Thuin en omgeving:

waar erfgoed, kunst en natuur samenkomen

[Meer info over Thuin](#)



Dicht bij de Abdij van Maredsous:

een oase van rust en spiritualiteit

[Meer info over Maredsous](#)



Aanschouw Aywaille:

groene oase in de Ardennen

[Meer info over Aywaille](#)



Het Centrumkanaal in Henegouwen:

een rijk industrieel verleden

[Meer info over Centrumkanaal](#)



Verken Beloeil:

de betoverende wereld rond het kasteel

[Meer info over Beloeil](#)



Ontdek Viroinval:

groen walhalla voor fietsers en wandelaars

[Meer info over Viroinval](#)